

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

*Algemene redactie*  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
*Diocesane redactie Mechelen-Brussel*  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & Leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

*KERK & Leven* is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER

Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## WAT EEN FAMILIE!

Hedwig VAN PETEGHEM

In de families en gezinnen die ons dagelijks via televisiefeuilletons worden voorgeschoteld, gaat het er nogal hevig en spannend toe. Net alsof alle problemen daar worden verzameld en in de schijnwerpers geplaatst. Of zou het in het echt ook zo zijn? Perfect verloopt het alleszins niet. Zou er zoiets als een model bestaan waaraan we ons kunnen spiegelen? Want het gezin blijft toch de kern van een samenleving. Of mogen we dat ook al in twijfel trekken?

We kennen natuurlijk de Heilige Familie, maar of we die als voorbeeld willen gebruiken, daar

stel ik me vragen bij. Een moeder die op een ongebruikelijke manier in verwachting geraakt, een vader die in stilte wil weggaan, maar tot andere gedachten wordt gebracht en een zoon die al jong zijn ouders te stuipen op het lijf jaagt omdat ze hem niet meer vinden. Verre van zalig is dat en dus vermoed ik dat niemand dergelijk gezin als model neemt. Trouwens, de start was ook al niet denderend, in armzalige omstandigheden bij een kribbe.

Toch zit uitgerekend in al die uitzonderlijke elementen het goede nieuws. Geloven verloopt nooit langs de lijn van de logica

en de vanzelfsprekendheden. Er zit iets meer aan vast, iets wat het gebruikelijke een nieuwe dimensie geeft.

Een gezin is een huiskring, de kleinste gemeenschap waarin mensen echt thuis kunnen zijn. Daar wordt het leven gevoed, zodat het zich zo mooi mogelijk kan ontplooiën. In zo'n voedingsbodem is Jezus opgegroeid, tussen de bereidwilligheid van Jozef en de beschikbaarheid van Maria om God een plaats tussen de mensen te geven, voor altijd. Zo mag voor iedereen duidelijk zijn dat iedere mens kind is van God en wij broers en zussen zijn

van elkaar, één grote familie.

Als iemand vraagt hoe wij erin slagen een kracht te zijn voor weerlozen, hoe wij erin slagen van liefde de sterkste kracht te maken en mensen te helpen verrijzen uit benarde situaties, dan zeg je maar: „'t Zit in de familie.”

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij Openbaring van de Heer

Heer, onze God,  
in het spoor van de drie wijzen  
zoeken wij ook de weg naar de vreugde.  
Wij volgen het licht  
dat Gij voor ons hebt ontstoken:  
Jezus, uw Zoon.  
Soms raken ook wij het spoor bijster  
en komen we terecht  
in een wereld van 'ieder voor zich'.  
Laat niet toe dat wij ons  
in die wereld installeren,  
maar laat ons verder trekken langs de weg  
die Jezus ons heeft gewezen:  
de weg van geven en van delen,  
tot wij eenmaal thuis komen bij U.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2015*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen vieren we oudjaar. Vroeger was het een algemeen gebruik dat kinderen dan zingend van huis tot huis trokken om het nieuwe jaar aan te kondigen. Ze hoopten natuurlijk aan iedere deur iets lekkers of een spaarcentje te krijgen:

**NIEUWJAAR, OUDJAAR:  
TWEË KOEKEN IS EEN PAAR,  
IK WENS U EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!**

Op oudejaarsavond werden oliebollen, wafels en appelflappen gebakken. Iedereen bleef op tot na middernacht. In vele dorpen en steden luidden om middernacht de klokken. Met het helse lawaai van de kerkklokken hoopten onze voorouders de aanwezig demonen te verjagen.

Omdat zijn naamdag op de laatste dag van het jaar valt, is Sint-Sylvester de patroon van de langslapers en de luieriken. Wie op die dag te lang sliep, werd een slaapzak, beddejak, kermispop of luilak genoemd. Wie te laat op school aankwam, kreeg een hoed opgezet met daarop in grote letters "Sint-Sylvester" geschreven.

Onze voorouders geloofden dat als er op oudejaarsavond een heldere maan aan de hemel stond, jonge meisjes in het water van een put het beeld van hun toekomstige echtgenoot konden zien. Het meisje dat die avond haar karweitjes echter niet had afgemaakt, kon de hoop om haar toekomstige het volgende jaar te ontmoeten, wel opgeven.

Ik eindig deze laatste bijdrage van 2015 nog met een weerspreuk over Sint-Sylvester:

**SINT-SYLVESTERWIND MET ZONNESCHIJN,  
GEEFT ZELDEN GOEDE WIJN.**

## SUDOKU

	2					6	5	
7	3	5	9					
8		1	4					3
		8		3	7			
5			6		9			4
			1	4		5		
6					4	2		5
					3	4	8	9
	9	4					3	

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



	2						1	9
			2		1			
				8			6	4
	8			4	7	9		2
				3				
9		3	5	1				8
8	5			6				
				7		8		
7	6							2

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

