

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Olivier Lins

OPKIKKERTJES

SLEUTEL

Hedwig VAN PETEGHEM

Je vindt nogal wat in je post tegenwoordig. Behalve de brieven en rekeningen krijg ik ook geregeld aanbiedingen die mijn geluk alleen maar kunnen vergroten. Soms zit er zelfs een heuse sleutel bij, van een auto of een deur, die natuurlijk nergens op past. Maar toch, ik zal er beter van worden, op voorwaarde dat. Ik vermoed dat iedereen dergelijke 'geschenken' in de brievenbus vindt. Iedereen had toch al lang gelukkig moeten zijn.

Ik wens het je oprecht, veel geluk – met de lotto, in het verkeer en met de kinderen en de mensen met wie je samenleeft. Want

een ongeluk is gauw gebeurd. En komt nooit alleen, naar verluidt. Met geluk is dat ook zo, maar het komt veel zachter binnen, zonder dat je het voelt of weet. Ongeluk doet altijd een beetje pijn.

Bij geluk en ongeluk geldt dezelfde wetmatigheid: het komt altijd van buiten, niet van jezelf. En toch is alles wat we doen en ook alles wat we laten, bedoeld om gelukkig te worden. Sommige mensen worden daar zelfs ontzettend moe van. Want hoe meer moeite ze doen, hoe minder het lukt. Ze worden er zo doodongelukkig van. Omdat ze het zelf willen maken, terwijl het altijd,

altijd van buiten komt. Gebeurtenissen, weersomstandigheden en vooral de mensen rondom je komen zomaar je leven binnenvallen en bepalen hoe jij je voelt. Het is dan ook logisch dat we een selectie maken: dit mag niet binnen, dat wel, een glimlach mag wel binnen, pijn niet.

Want elkeen krijgt zijn deel, van de goeie zowel als van de slechte dingen. Daar kunnen we niet veel aan doen, behalve één ding. Met open handen ontvangen, is makkelijker dan met krampachtige. Een open hart dwingt en wringt niet, maar werkt op de lange termijn verrijkend. Het is

zoals met luisteren: vaak gaat dat selectief te werk, we horen wat we graag horen. Wie echt luistert, hoort meer dan er gezegd wordt. Want de ander geeft zich aan jou. Om het iets eenvoudiger te zeggen: de sleutel van het geluk zit vaak in de achterzak van je medemens.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 2de zondag door het jaar

Op een dag
verdween Gij zomaar
uit het beeld
dat ik ontworpen had
van U

Ontgoocheld
was ik
denkend dat Gij mij
verlaten had
en ik niet U

Toen hebt Gij mij
de ogen geopend
voor uw aanwezigheid
die zoveel dieper gaat
dan wat mijn oog kan zien
en mijn oor kan horen
dan alles wat ik me
inbeelden kan

Dankbaarheid en vreugde
zijn voortaan mijn deel
Ik weet nu dat Gij
er altijd zijt

Elke dag zijt Gij
weer nieuw

Erik Galle - Uit: 'Ik ben een pelgrim. Gebeden uit het hart', Halewijn, 2015

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Als ik rondkijk in mijn omgeving merk ik dat er behoorlijk wat mensen ziek zijn. Griepjes en verkoudheden slaan weer ongenadig toe. Ik geloof dat het niet alleen zo is in mijn kennissenkring, maar dat het inderdaad om een algemeen verschijnsel gaat. Ikzelf ontkom er trouwens evenmin aan.

Gelukkig kunnen wij ons vrij vlot wapenen tegen die actuele kwalen, maar vroeger was dat niet het geval. Op wat kruiden na had de mens destijds weinig of niks wat hem kon helpen en moest ie dus alles maar braafjes ondergaan. Precies omdat men vroeger zo weinig verweermiddelen had, zijn de spreuken in dat verband ook zo rechttoe recht. Ze gaan zo:

ALS IN JANUARI DE ZUIDENWIND BRULT,
WORDEN DE KERKHOVEN SNEL GEVULD.Of:
DE WINTER ZACHT,
HET KERKHOF RIJK.

Gelukkig geeft de volkskalender wel wat adviezen: "Ge kunt uw geld beter naar den bakker brengen dan naar den dokter."
of: "Het borreltje is de dokter en de melk van de ouderling."
Tot slot nog een advies van Klein Peerke om er ook in deze dagen een goede gezondheid op na te houden:

HOU HANDEN EN VOETEN WARM,
VUL MATIG UWEN DARM,
ZET DE POORT VAN ACHTER OPEN,
DAN KAN DE DOKTER NAAR DE BLIKSEM LOPEN.

SUDOKU

	8		5		7			
	3		1	8		7		
				3		6		4
6				1	9			
	1	3				8	2	
			2	7				6
9		5		2				
		1		4	5		7	
			7		3		6	

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



		5						
6				3			5	2
	1				6	9		3
1						6		
	7	3	6		1	2	8	
		9						5
2		8	7				3	
9	3			2				6
						4		

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

