

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

*Algemene redactie*  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
*Diocesane redactie Mechelen-Brussel*  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit *KERK & leven* zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

*KERK & leven* is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER

Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## ONT-HECHT

## Hedwig VAN PETEGHEM

Ik kijk naar mijn tuin en zie een godverlaten landschap, wat verwilderd en gekneusd, met afgewaarde takken en opgehoopte bladeren. Zo heb ik hem niet gewild, integendeel. En toch nodigt hij me uit om erin te gaan staan, om er zachtjesaan in te beginnen. Ik zal erin werken zoals hij erbij ligt... en niet zoals ik hem gedroomd had.

Ik kijk naar de wereld en zie puin en brokstukken: blijvende oorlogen, dreigend gevaar, angstige en ontmoedigde mensen. Hij zou er anders mogen uitzien, wat mooier en heler. Hier en daar staat wel een winterbloem

die alles opvrolijkt, een kleine oase in de woestijn, een warme stem tussen de digitale geluiden. Ik zal eraan werken zoals hij erbij ligt... en niet zoals ik hem gedroomd had.

In die woestijn zal ik gaan staan. Bewust tot het besef komen dat ik niet veel heb en niet veel ben. Goed weten dat de wereld en de mensen niet van mij zijn. Niets hebben om veel te kunnen zijn. En vooral stilstaan, zo lang stilstaan tot ik ontdek dat de wereld vol dynamiek zit, dat de Geest boven de chaos en de gebrokenheid zweeft. Bovenal zal ik geloven dat niet ik, maar die geest,

dat vuur in mij, de wereld nieuw kan maken.

Wanneer zal het ooit eens beter worden? Wanneer kunnen we nu eindelijk eens gerust zijn? Als we er gerust op zijn dat we de wereld en de medemensen niet in ons eentje moeten dragen. We zijn als het ware nooit alleen op stap. Hij is onze tochtgenoot en jij bent dat ook, weliswaar niet altijd goed zichtbaar vanwege het puin. Maar toch. Goed kijken en alles waar je je aan vastklampt even losmaken om het enige wat overblijft te zien: vuur en dynamiek om mensen en dingen te helen.

Vasten is: in de woestijn gaan staan, met weinig of niets. Zo loskomen van alles (voor even maar) om te ervaren wat de enige vaste zekerheid is in ons leven, waardoor we niet vastlopen. Weten dat we niet meer zijn dan stof en as, klei en aarde. Die kleinheid moeten we beseffen om — binnen zeven weken — te ervaren dat wij, door zijn Geest beademd, in staat zijn tot goddelijke dingen. Maar nu even niet.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij de 1ste zondag in de veertigdagentijd

God van liefde,  
gaf U de dag van Valentijn  
opdat geliefden dankbaar zijn?  
Ze geven elkaar kussen en geschenken  
om nooit te vergeten, maar te gedenken  
dat hun liefde waarlijk kostbaar is.  
Zij is een bron van moed en van vergiffenis  
voor onmacht, fout en schuld.  
Ja, liefde die een mens vervult,  
kan alleen maar tonen  
hoezeer U  
van ons durft te dromen.

*Zondagsgebed* plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

## Kristien VAN ZUMMEREN

Vroeger geloofden kinderen dat wie zijn askruisje vanaf Aswoensdag tot op paasdag kon behouden van de pastoor nieuwe kleren kreeg als beloning. Een hele opdracht, zou ik zo denken.

Ook belangrijk was vroeger de eerste zondag van de vasten. Die werd toen "walmenzondag" of "fakkeldag" genoemd. Kinderen liepen dan met brandende fakkels onder de bomen door in de hoop dat er daardoor veel fruit aan zou groeien. In Oost-Vlaanderen noemde men deze dag "borellezondag", waarbij men verwees naar het feit dat kinderen tijdens het walmen deze zin uitriepen: "Borelle, borelle, steek het vier in d'helle."

Nog een andere naam voor de eerste zondag van de vasten is "kaas- en broodzondag". De mensen aten op die dag zeven verschillende soorten brood met kaas in zeven verschillende huizen.

De eerste maandag van de vasten werd dan weer "blauwe maandag" genoemd. De feesten van de dag ervoor werden op zo'n maandag gewoon verdergezeten. Onze zegswijze "blauwe maandag vieren", wat wil zeggen dat men 's maandags niet gaat werken, vindt hier blijkbaar haar oorsprong.

Maar vooraleer we zover zijn, kunnen we best even bij de dag van vandaag stilstaan. Moest de zon vandaag schijnen, dan predikten onze voorouders daarover deze wijsheden:

**SCHIJNT DE ZON OP ASWOENSDAG,  
ZE SCHIJNT TOT PASEN,  
DUS VEERTIG DAGEN.**

En:  
**ALS DE ZONNE SCHIJNT,  
IS HET EEN GOED APPELJAAR.**

## SUDOKU

4			1			6	7	
				5			9	
3					6		2	
2	3		8			4		
1	9			7			5	6
		5			4		3	2
	7		3					5
	1			4				
	4	2			7			3

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



	6		9	4	2			
	5			8	6	4		9
		8						2
		9		6				
7			5		9			1
				3		6		
	8					2		
3		1	2	7				6
			4	1	5			3

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

