

Het heiligenboek

Paulus van Tarsus (1) Tom Zwaenepoel

Saulus wordt geboren in Tarsus in Cicilië, in het zuiden van het huidige Turkije. Hij is zoon van rijke joden met Romeins burgerrecht. Als „Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën” (Handelingen 23, 6) leeft hij de joodse wetten strikt na. Hij beheerst de Griekse taal en is leerbewerker van beroep. Na Jezus' dood werkt Saulus actief mee aan de vervolging van christenen. Op weg naar Damascus wordt hij plotseling omstraald en verblind door een licht uit de hemel. Hij valt op de grond en hoort Jezus' stem, die hem vraagt waarom hij Hem vervolgt. Zijn metgezellen leiden Saulus naar Damascus. Drie dagen lang blijft hij blind, eet en drinkt hij niet meer. De leerling Ananias geneest en doopt hem.

Saulus preekt in de synagoge van Damascus. Wanneer de joden een plan beramen om hem te vermoorden, slaagt hij erin in een korf over de stadsmuur te vluchten. Hij verblijft in Tarsus en Antiochië. Na zijn eerste missiereis naar Cyprus en het zuidelijke Klein-Azië neemt Saulus, die intussen de Griekse vorm Paulus gebruikt, deel aan het 'apostelconcilie' in Jeruzalem. De tweede missiereis brengt hem naar Galatië in Klein-Azië, de Macedonische steden Filippi, Tessalonica en Korinte. De derde

reis leidt naar Klein-Azië met een gevangenisverblijf in Efeze, vervolgens door Macedonië naar Korinte. Vanuit Jeruzalem wordt hij als gevangene naar Rome gestuurd. Op Melita (Malta) leidt hij schipbreuk. In Rome kan hij aanvankelijk vrijelijk onderwijzen en preken, nadien wordt hij gearresteerd en onthoofd. Op de plaats van zijn graf verrijst de kerk Sint-Paulus-buiten-de Muren.

Het Nieuwe Testament bevat dertien brieven die Paulus als afzender noemen. Waarschijnlijk stammen slechts zeven brieven van hemzelf: de eerste brief aan de Tessalonicenzen, de brief aan de Galaten, de eerste en tweede brief aan de Korintiërs, de brief aan de Romeinen en de twee 'gevangenisbrieven', de brief aan de Filippenzen en aan Filemon. Samen met de Handelingen van de Apostelen geven die brieven informatie over Paulus' leven en zijn ze onmisbaar voor het theologische begrip van het Nieuwe Testament.

De wonderbare bekering van Saulus leert ons dat Jezus zich aansluit bij iedere mens op zijn levenspad, soms op mysterieuze en onverwachte wijze, zoals in Damascus met zijn stralende licht. Paulus wordt op een duidelijke, bijna dramatische wijze

tot bekering gebracht. De 'Paulusbekering' lijkt alle twijfel uit te sluiten. Nadat Saulus de 'waarheid' ontdekt heeft, leeft hij aanvankelijk drie dagen lang in stilte en duisternis van het geloof. Vervolgens wordt hij gedoopt, komt hij in contact met de plaatselijke christelijke gemeenschap en trekt hij rond om het evangelie aan 'alle volken' te verkondigen.

Op zijn drie missiereizen door Klein-Azië en Griekenland concentreert hij zich vooral op grote steden, de centra van het culturele en religieuze leven. Paulus geldt als een van de eerste grote missionarissen van zijn tijd die de Blijde Boodschap verkondigen, christelijke gemeenten stichten en eerder ontstane gemeenten bezoeken. Hij speelt een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in de gebieden die nu Turkije en Griekenland zijn.

In Damascus begint voor Saulus een 'nieuw leven'. Jezus kiest hem op een wonderlijke wijze uit. Een overtuigde vervolger van de eerste christenen wordt zijn werktuig om de volkeren te evangeliseren. Zijn tegenstander wordt zijn grootste missionaris, een onvermoeibaar apostel. De man die Jezus nooit heeft ont-

moet, wordt zijn vurigste propagandist en maakt zijn ideologie, het christendom, tot wereldgodsdienst. In Damascus staat de wereld op zijn kop. Wie voorheen het leven van anderen bedreigde en vernietigde, verkondigt nu een wereld van licht en nieuw leven. Jezus is niet langer „een teken dat betwist wordt” (Lucas 2, 34), maar „Gods kracht en wijsheid” (1 Korintiërs 1, 24). Damascus bewijst dat verzoening altijd mogelijk is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

4 maart, 20.35 uur, één. *Gently with the Women*, eerste aflevering van het zevende seizoen van *George Gently*, onvolprezen BBC-politieserie gebaseerd op de romans van Alan Hunter, die zich afspeelt in de jaren 1960 in Northumberland. Met Martin Shaw in de hoofdrol.

6 maart, 22.10 uur, één. *Merci Sven*, verslag van het afscheidsevenement voor veldrijder Sven Nys in het Antwerpse Sportpaleis (opgenomen op 5 maart).

6 maart, 22.10 uur, Canvas. *Chopstick Conversations*, Belgische documentaire uit 2015 van Bert Maes over Chinese restaurants en de mensen die hen uitbaten. De film biedt een intimistische inkijk achter de alom gekende façade. Chinees eten is het middel om door te stoten naar de 'interne' keuken van drie generaties, voorgeschoteld als een existentieel drama over de zorgen in de gemeenschappen ontstaan uit de grootste volksverhuizing aller tijden.

De vrome kudde

Bij de oorarts Ingezonden door Christine Van Bever

– Dokter, ik hoor maar half.

– Aha. Dat zullen we even testen. Wilt u even herhalen wat ik nu zeg? Achtentachtig.

– Vierenveertig.

Bij de psychiater Ingezonden door Christine Van Bever

– Dokter, dokter, ik geloof dat mijn man gek is geworden. Elke ochtend bij het ontbijt drinkt hij eerst zijn koffie en eet vervolgens het kopje op... Enkel het oortje laat hij over!

– Verontrustend, mevrouw, inderdaad. Terwijl het oortje toch net het lekkerst is!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

winder verslag- geving	familieid bestrating	dringend gewicht	Chinees gerecht	snij- werktuig juist
reptiel plaats in België	reeks voor- zetsel	nikkel koord	sporen- plant klanken- reeks	afsluit- middel
Bijbelse vrouw wilde oljfbom	plotseling pers. vnvw.	bluts	de dato werkelijk	verbond
nog eenmaal	aanw. vnw. Spaanse dans	deel v.e. oor		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:
zandsteen