

## Het heiligenboek

### Paulus van Tarsus (2) Tom Zwaenepoel

Paulus is geen vlot redenaar. Volgens zijn tegenstanders is zijn optreden zelfs „zwak” en betekenen zijn woorden „weinig” (2 Korintiërs 10, 10). Aan de basis van zijn apostolische succes ligt geen schitterende retoriek of geraffineerde strategie, maar persoonlijk engagement. Met emotionele intensiteit wendt hij zich als leraar, vader, herder tot iedereen: vreugdevol en onder tranen, zachtmoedig, trouw. Zijn geloof geeft hem kracht. „Houd moed,” zegt Jezus tot Paulus, „de kleine, de geringe” (Handelingen 23, 11). Hij heeft moed om zich te laten verrassen, te openen, de blik te openen. Door te geloven, vindt hij zichzelf. Hij is echter ook bewust van zijn nederigheid: „Ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostol niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd” (1 Korintiërs 15, 9). Net dat gevoel brengt hem ertoe dapper, wijs en vastberaden te zijn in gevaren, besluiten en plannen. Paulus' apostolaat blijft niet gespaard van moeilijkheden. De bedreigingen door hongers, dorst, vervolging, foltering, steniging, gevangenschap en schipbreuk treedt hij tegemoet met de zekerheid dat God hem zal helpen en steunen.

Paulus' hoofdwerk bestaat uit preken op missiereizen en brief-

contact met gemeenschappen die hij stichtte. Zijn hele leven is een „brief van Christus, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God; niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen” (2 Korintiërs 3, 3). Daardoor wordt de onvermoeibare apostel en missionaris ook een groot denker van het christendom. Het zwaartepunt van zijn geloofsverkondiging is de genade die de mens laat leven, geneest en redt. De goede, mensvriendelijke God schenkt de mens zijn genade. Zo kan de mens zich verzoenen met God, zichzelf en de anderen. Paulus maakt duidelijk dat iedereen via het geloof tot God kan komen: God is een God van iedereen. Zo maakt hij het geloof los van de enge binding aan joodse wetten, gewoonten en levenswijzen en opent het voor de heidenen. Paulus roept op tot dialoog met tijdgenoten, in het bijzonder daar waar de toekomst van de mens en de mensheid op het spel staat. Hij brengt eenheid tussen de gemeenschappen, treedt op als verzoener van de joodse en heidense wereld.

In zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen noemt Paulus de drie 'ingrediënten' van christelijke vreugde: ze komt tot uitdrukking in het opnemen van Gods

woord, ze wordt begeleid door lijden en zware beproevingen en ze is een gave van de heilige Geest (1, 6). De vreugde is geen voorbijgaande stemming, maar een vaste levensingesteldheid, het doel van ons leven. „Wees altijd verheugd!”, staat in zijn brief te lezen (5, 16). In al onze gedachten en daden komt ons streven naar vreugde tot uiting. Omdat we voor de vreugde geschapen zijn, hebben we de 'plicht' gelukkig te zijn. Vreugde ontvang je als je met blije mensen in contact komt (1 Korintiërs 12, 26), maar ook als je probeert bij te dragen aan de vreugde van diegenen die zonder hoop zijn, die verdrietig zijn of angst hebben, depressief of pessimistisch zijn. Het is een van onze hoofdtaken om ons de gevoelens van onze medemensen eigen te maken: „Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft” (Romeinen 12, 15).

Het geluk wordt bedreigd door de vergankelijkheid van het menselijke leven. Alleen de zekerheid van de verrijzenis kan het solide fundament van de christelijke vreugde vormen. Was er geen verrijzenis, dan waren de gelovigen de „beklagenswaardigste mensen” van de wereld (1 Korintiërs 15, 19) en zou het menselijke bestaan eindigen in bitterheid

en vertwijfeling. Omdat Jezus de sleutel van het eeuwige leven is, hoeven we niet bang te zijn voor de dood. Het paasfeest is het middelpunt van de christelijke vreugde. Begrippen als vreugde en lijden die normalerwijze onverenigbaar schijnen te zijn, zijn voor Paulus de samenvatting van christelijk leven en handelen. Het lijden weerstaat de menselijke natuur, maar kan ook een betekenis bevatten die in vreugde verandert. Als getuige van de vreugde in het lijden brengt Paulus vreugde en hoop met elkaar in verbinding en nodigt uit „verheugd te zijn door de hoop die we hebben” (Romeinen 12, 12).

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**11 maart, 23.20 uur, één.** *Out of Africa*, Amerikaans drama uit 1985. De Deense Karen Blixen (Meryl Streep) wordt in Afrika in 1913 verliefd op de Britse jager op groot wild Denys Finch Hatton (Robert Redford).

**12 maart, 20.35 uur, Canvas.** Eerste twee afleveringen van *Follow the Money*, Deense dramaserie uit 2014-2015 die zich afspeelt in de wereld van economische misdaad: bij banken, op aandelenbeurzen en in bestuurskamers.

**12 maart, 21.15 uur, één.** *Pay it Forward*, Amerikaans romantisch drama uit 2000 met Kevin Spacey en Helen Hunt over een elfjarige jongen die voor maatschappijleer een kettingbriefmodel opstelt: als hij iets goeds doet voor drie mensen, moeten die op hun beurt drie andere mensen een plezier doen, enzovoorts.

**12 maart, 23 uur, Canvas.** *Barbara*, Duits drama uit 2012 over de jonge arts Barbara die in 1980 de DDR wil verlaten, maar wordt overgeplaatst naar een klein plattelandsziekenhuis. Kan ze nog vluchten naar het Westen?

## De vrome kudde

### Jefke Ingezonden door Achiel Magnery

Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor een praktijkles. Op een bord ziet hij foto's van de tien meest gezochte criminelen. Een van zijn klasgenoten wil bij een bepaalde foto weten of dat werkelijk de afbeelding is van de gezochte persoon.

Zegt de agent:

– Jawel en we zijn erg hard naar hem op zoek.

Waarop Jefke:

– Waarom hielden jullie hem dan niet vast toen de foto werd gemaakt?

### Jefke Ingezonden door Lucia Gilles

Een nieuwe onderwijzeres wil de klas psychologisch benaderen. Ze vraagt aan de kinderen:

– Iedereen die denkt dat hij dom is, staat op.

Na enkele seconden staat Jefke op. De juffrouw zegt:

– Denk je dan dat je dom bent, Jefke?

Waarop de Jefke antwoordt:

– Neen, juffrouw, maar ik vond het niet fijn u daar alleen te zien staan.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven** • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

vruchtje straf- werktuig		hoofd- deksel over- levering	6	recht- streeks	pronk- zuchtig		barens- pijn		voeder- bak
					twee- gezag buiten- ste deel				
hekel- dicht		7					bijwoord zieken- huis		
Europees land	luxe		roof- vogel		2			schrijf- gerei	
		1	werp- anker			autogas deel v.e. mast			3
Europese hoofdstad		draaikolk		telwoord zelfkant					regel- maat
					in het jaar zaak			5	
strijd- macht				4		zang- noot		loof- boom	
lidwoord bede- huis			klaar						
		8		geslacht				9	

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:  
waggenpark