

Beeld/spraak

Mine DALEMANS / Jozefien VAN HUFFEL

LIER | Utdelen, de Lierse gasthuiszusters kennen er alles van. Zo ruik je de verse koekjesgeur uit hun keuken geregeld tot in de koffiekamer van het Antwerpse bisschopshuis. In tijden van vasten en koffiestops biedt hun koekblik bovendien een blik op de wereld, een solidaire boodschap in hapklare porties. Dan dansen op de bakplaat immers knapperige mannetjes, net zoals in het u vast bekende felgroene logo. Tegelijk zusterlijk en broederlijk delen, de gasthuiszusters draaien er hun ovenwant niet voor om.



Vrijwilligerswerk is verrijking

Jongeren kiezen voor vrijwilligerswerk omdat ze een cultuur en een land vanuit een ander perspectief willen ontdekken en vanwege de leuke, unieke levenservaring. Dat blijkt uit een enquête van vzw Bouwde, landelijke jeugdvereniging die vrijwilligersreizen en bouwkampen organiseert, bij 327 vrijwilligers tussen vijftien en dertig jaar. Twintig procent van hen ziet vrijwilligerswerk ook als een leerrijke ervaring die de blik verruimt en verrijkend is voor de persoonlijke ontwikkeling. Eén op de zes van de jongeren beschouwt een vrijwilligersreis als een gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen, medereizigers zowel als de lokale bevolking. Eén op de zes geeft ook aan dat ze zich graag nuttig willen maken voor anderen. „Het is fijn om iets voor een ander te kunnen doen. Om je tijd te besteden aan mensen of organisaties die het nodig hebben”, meent vrijwilligster Sarah Vandermeulen (21) uit Gent. „Je maakt het leven van de ander beter, maar ook je eigen leven. Het belangeloos helpen van anderen

schenkt je immers voldoening. Soms moet je jezelf eens aan de kant schuiven en een ander op de eerste plaats zetten.”

Radio Vaticaan is (straks) niet meer

Op 1 maart verliet de jezuïet Federico Lombardi Radio Vaticaan. De directeur wordt niet vervangen. Sinds zijn oprichting, meer dan tachtig jaar geleden, werd de pauselijke radiozender door jezuïeten geleid. Nu gaat hij uit besparingsoverwegingen fuseren met het televisiecentrum van het Vaticaan en zal hij van naam veranderen. Meer dan de bekommerning om luistercijfers, was het de missie van Radio Vaticaan om de stem te zijn van verdrukte christenen, armen en minderheden in moeilijkheden. Lombardi hoopt dat dat DNA van Radio Vaticaan niet verloren zal gaan in de nieuwe structuur. „Hoe echt rekening houden met de armen en hun uitsluiting bestrijden in een wereld van nieuwe communicatiemiddelen? Dat is de uitdaging”, zegt hij. Andere uitdaging is de bijzondere kerkelijke ervaring behouden die Radio Vaticaan de luisteraar meegaf. „Luis-

teren naar Radio Vaticaan was je onderdompelen in de universaliteit van het katholicisme.”

Templetonprijs voor rabbijn Sacks

De gewezen Britse grootrabbijn Jonathan Sacks krijgt de Templetonprijs, ook wel de Nobelprijs voor religie genoemd. Hij blies de Britse joodse gemeenschap nieuw leven in in tijden van groeiende secularisatie, door een netwerk van organisaties op te richten dat aandacht had voor de joodse identiteit op tal van vlakken zoals economie of onderwijs, en door de joodse gemeenschap aan te zetten naar buiten te treden. Kern van Sacks' boodschap is het respect voor alle geloofsovertuigingen en religies. Daarbij is het volgens hem belangrijk ieders waarden te erkennen, omdat dat de enige weg is om geweld en terrorisme wereldwijd doeltreffend te bestrijden. De prijs, goed voor 1,4 miljoen euro, werd voor het eerst uitgereikt in 1973. Toen ging Moeder Teresa met de eer lopen. Vorig jaar ging de prijs naar Jean Vanier, de stichter van de Arkgemeenschappen. (IVH)

Advertentie

NIEUWE EDITIE

Iedereen Spiritueel

Johan Van der Vloet en Ilse Cornu

De eerste oplage van dit 'praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit' is wegens groot succes volledig uitverkocht. Nu is een volledig herwerkte en geactualiseerde versie beschikbaar. Het boek nodigt je uit om je eigen mogelijkheden op spiritueel gebied te verkennen op een laagdrempelige, concrete en praktische manier, alleen of in groep.

152 blz. hardcover • 24,50 euro



Bestelbon

Stuur deze bon terug naar Halewijn Uitgaven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210 08 36, bestellingen@halex.be. We sturen u het boek toe. U betaalt na ontvangst.

Naam:
 Straat: Nr:
 Postcode: Gemeente:
 E-mail:
 Tel:

Bestelt

..... ex. **Iedereen Spiritueel** aan 24,50 euro/ex.

+ 2,50 euro verzendingskosten per bestelling (binnen België)

Datum: Handtekening: