

Beeld/spraak

Luc GORDTS / Jozefien VAN HUFFEL

LEUVEN | De klik van de fotograaf zet het lied op pauze, vangt de zangers midden in een klinker. Het is duidelijk de 'a' van aanwezig. Aanwezig in het eigen lijf, dankzij het helende zingen. Nu aanwezig in het muzikale moment, helemaal een met vreemde en bevriende stemmen op deze *Repertoire*dag Liturgische Muziek in het Leuvense Lemmensinstituut. Straks weer aanwezig als koorlid in de wekelijkse liturgie, meevierend met elk vers. Klik. Aanwezig, puur, overtuigd. Bijna als een kind dat de klinkers pas ontdekt.



Vreugde van de liefde

Vreugde van de liefde. Dat is de titel van de pauselijke exhortatie over de synode van het gezin die op 8 april verschenen is. Daarin lijnt paus Franciscus de besluiten op na de bisschoppensynode over het gezin die in oktober 2015 plaatsvond in Rome. Hij inspireert zich daarbij op het slotdocument van de synode, maar legt ook eigen klemtonen.

Genocide in het Midden-Oosten

Voor het eerst sinds 2004 – toen ging het over Darfur – spreken de Verenigde Naties officieel over een genocide als ze het hebben over de misdaden die worden begaan door Islamitische Staat tegen christenen, yezidi's en sjiiitische moslims in Irak en Syrië. Het was John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die de term gebruikte tijdens een persconferentie in Washington na de bekendmaking van een rapport van 278 bladzijden over de misdaden begaan door IS, zoals het vermoorden van christenen wegens

hun geloof en het verkrachten en tot slaaf maken van vrouwen en meisjes. Het rapport werd opgesteld door de orde van de ridders van Columbus, een invloedrijke organisatie van katholieke weldoeners, met medewerking van andere katholieke organisaties zoals Kerk in Nood.

Dubbeldekker in barmhartigheid

In Manchester toert een 'dubbeldekker van barmhartigheid' met aan boord drie priesters. Zij parkeren de bus op drukke plaatsen zoals winkelcentra, spreken voorbijgangers aan en nodigen hen uit te biecht te gaan. Zo willen ze mensen bereiken die de Kerk niet kennen of ervan vreemd zijn. Bezoekers krijgen ook informatie over het katholieke geloof. „In de eerste twee weken bezochten meer dan vierhonderd mensen de bus. We namen de biecht af van katholieken die al tientallen jaren niet meer praktiseerden”, vertelt Frankie Mulgrew, die het project mee vorm gaf. Mulgrew was stand-upcomedian, maar werd priester nadat hij naar eigen zeggen Gods genade ervoer tijdens een biecht-

gesprek. De mosterd haalde hij bij Jezus die op heuvels en marktplaatsen ging preken en bij kardinaal Bergoglio, de huidige paus, die openluchtvieringen opdroeg in de sloppenwijken van Buenos Aires. Paus Franciscus' beeltenis prijkt trouwens op de zijkant van de bus, vooraan getooid met het logo van het Jaar van de Barmhartigheid. „Het loopt als een trein”, lacht Mulgrew. „Het toont de Kerk in al haar schoonheid en vreugde.”

Mobiele Heilige Deur

In het bisdom Wrexham in Wales toerde tijdens de vasten een Heilige Deur. Elke zaterdag van de vastentijd werd de houten en wit geverfde deurstijl opgesteld in een ander dekenaat. „De verplaatsbare deur biedt al wie niet op bedevaart kan gaan of onze kathedraal kan bezoeken de kans de drempel van een Heilige Deur te overschrijden en aldus Gods genade te ontvangen”, zegt mgr. Peter Brignall, de bisschop van Wales. Hij denkt meer bepaald aan oudere of zieke gelovigen of gelovigen met een lichamelijk letsel. (IVH)

Advertentie

VORMSEL

Groeien!

Help, een tiener in huis

Johan Van der Vloet en Ilse Cornu

'Ik ben geen kind meer!' Die kreet kondigt voor ouders de puberteit aan. Daar zit je dan met je puber... Niets is nog vanzelfsprekend, de stemmingen veranderen voortdurend en er wordt wat afgepraat. Dit magazine wil ouders ondersteunen bij het omgaan met de levensvragen van hun tiener. Want de groei-boost van je tiener is ook een groei-kans voor jezelf.

Met een uitgebreid dossier over het vormsel.

Prijs: **4 euro**

vanaf 10 ex: 3,50 euro/ex

vanaf 30 ex: 3,00 euro/ex

Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11
bestellingen@halex.be, www.halewijn.info

De boeken zijn ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info

