

## Het heiligenboek

Franciscus van Assisi (2) Tom Zwaenepoel

Strikte armoede is het alternatief van Franciscus van Assisi voor de geldeconomie. Hij neemt afstand van alle vormen van materialisme of kapitalisme. Voor hem moet geld niet heersen, maar dienen en het moet de mensen beter en waardevoller maken. Aanvankelijk wordt Franciscus begroet als gekke alternatieveling. Hij is echter ongevoelig voor de spot van de grote massa en stapt geduldig en vrolijk door de mensenmassa. Geleidelijk fascineert hij door zijn diepe ernst, zijn voorbeeldige levensstijl, zijn gloeiende liefde voor God en de mens en zijn 'zoete' voordrachten. Uiteindelijk wordt de 'troubadour van God' door de bevolking vereerd en groeit hij uit tot een van de populairste heiligen die de Kerk rijk is.

Het leven van de bekeerde Franciscus is niets anders dan een grote liefdesdaad. De vrolijke en nederige heilige is een voorbeeld voor wie vandaag het ideaal van vrede, van dialoog tussen mensen, godsdiensten en culturen, van respect voor de natuur nastreeft. In het hele leven van Franciscus zijn „de liefde voor de armen en de nabootsing van de arme Christus twee elementen die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn,

twee kanten van een en dezelfde medaille” (paus Franciscus in Assisi, 4 oktober 2013).

Franciscus praat of schrijft niet over de weg, hij gaat de weg. Hij handelt, hij ontvangt en draagt leven, brengt nieuw leven. Stapend door de wereld vindt en deelt hij echte vreugde. Franciscus leert dat je als pelgrim of vreemdeling aangewezen bent op gastvrijheid en vrijgevigheid van anderen. Wie zich niet opsluit achter dikke muren en het levenspad bewandelt, kan zich door de vreugde laten bezielen en boodschapper van vrede worden. Dan wordt een van de zaligsprekingen werkelijkheid: „Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Mattheus 5, 9).

Vrede wensen, vrede brengen, in vrede leven — dat zijn de doelstellingen van Franciscus' leven. In zijn testament bevestigt hij dat het overbrengen van de vredesgroet een elementair onderdeel van het leven als minderbroeder is: „Moge de Heer jullie vrede schenken.” Dezelfde wens sprak Johannes-Paulus II in Assisi op de gebedsdag voor de wereldvrede (1986) en na de terroristische aanslagen in New York in 2001. Opmerkelijk was dat aan die interreligieuze ontmoeting niet enkel christe-

nen deelnamen, maar ook vertegenwoordigers van andere godsdiensten. Ook voor ons heeft Assisi een duidelijke boodschap: door duizenden kleine gebaren van het dagelijkse leven kunnen we 'werktuigen van vrede' worden.

Franciscus preekt de waarde-loosheid van alle aardse goederen en verbindt dit met een grote waardering voor de schepping, zoals blijkt uit zijn bekende *Zonnelied* (Lofzang van de schepselen). In zijn lofzang op de natuur voelt hij zich zo levendig verbonden met alle schepselen dat hij ze begroet als zijn 'broers' en 'zussen'. Naar zijn voorbeeld kunnen we in alle schepselen en elementen van de aarde een 'woord' van God zien en zo in zijn nabijheid komen: „Broeder zon is de dag, hij is mooi en straalt met grote pracht. Zuster maan en de sterren zijn helder en kostbaar en mooi. Zuster water is heel nuttig, nederig, kostbaar en kuis. Broeder vuur is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Zuster aarde voedt en leidt ons, brengt allerlei vruchten, bonte bloemen en planten voort.”

Franciscus is ook bekend als dierenvriend. Hij houdt van de dieren voor wie hij een toeverlaat is, hij beschouwt ze als zijn gelijken. Wanneer een wolf de

omgeving van Gubbio onveilig maakt en al enkele slachtoffers heeft gemaakt, zoekt Franciscus hem op in het bos. Hij noemt hem 'broeder' en belooft hem dagelijkse te voederen. Twee jaar lang laat hij zich van deur tot deur in Gubbio verzorgen, zonder iemand pijn te doen. Zo bewijzen Franciscus en de wolf elkaar wederkerig diensten. Sinds 1929 is zijn feestdag op 4 oktober Werelddierendag en sinds 1980 is Franciscus patroonheilige van de ecologie.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**6 mei, 14.35 uur, één.** Eerste aflevering van *Death Comes to Pemberley*, driedelig BBC kostuumdrama uit 2013 gebaseerd op de karakters uit *Pride and Prejudice*, Jane Austens onsterfelijke roman uit 1813.

**6 mei, 22.40 uur, Canvas.** *Boudewijn de Groot. Kom nader*, Nederlandse muziekdocumentaire uit 2015 over de zeventigjarige zanger die in 2014 aankondigde nooit meer de hits te willen spelen waarmee hij beroemd werd. Hield hij woord?

**7 mei, 21.15 uur, één.** *The Bucket List*, Amerikaanse tragikomedie uit 2007 over twee terminaal zieke mannen, multimiljonair Edward Cole (Jack Nicholson) en automonteur Carter Chambers (Morgan Freeman), die uit het ziekenhuis ontsnappen en alles uit het leven te halen wat er nog in zit.

**8 mei, 22.40 uur, Canvas.** *The Condemned*, documentaire uit 2013 over het leven van gedetineerden in de afgelegen en zwaarbewaakte Russische Federale Strafkolonie nummer 56.

## De vrome kudde

Definities Ingezonden door Jan Umans

**BABYSIT** • Jongeling die zich moet gedragen als een volwassene, opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan en zich gedragen als jongelingen.

**BANKIER** • Persoon die je een lening wil toestaan als je kan bewijzen dat je er geen nodig hebt.

**ECONOMIST** • Expert die morgen zal weten waarom vandaag niet is uitgekomen wat hij gisteren voorspelde.

**GEHEIM** • Informatie die men slechts aan een persoon per keer doorgeeft.

**GROEPSWERK** • Mogelijkheid om fouten op de rug van een ander te schuiven.

**HUWELIJK** • Verbond dat twee personen toelaat problemen op te lossen die ze niet zouden gehad hebben als ze vrijgezel waren gebleven.

**KAPITALIST** • Persoon die vanuit zijn kantoor met airco, in een wagen met airco, naar zijn club met airco rijdt, om daar in de sauna te gaan.

**ORTHODONTIST** • Toveraar die een deel van wat hij uit je zakken haalt in je mond steekt.

**PESSIMIST** • Optimist met ervaring.

**PROGRAMMEUR** • Onbegrepen persoon die op een onbegrijpelijk manier een onbegrijpelijk probleem oplost dat enkel door een programmeur gecreëerd kon worden.

**SNOBISME** • Zaken kopen die men niet graag ziet, met geld dat men niet heeft, om indruk te maken op mensen die men niet mag.

**SYNONIEM** • Woord dat men gebruikt in de plaats van een ander waarvan men de schrijfwijze niet kent.

**TRUI** • Kledingstuk dat een kind moet aantrekken als zijn moeder het koud heeft.

**VEDETTE** • Persoon die zijn hele leven hard werkt om bekend te geraken en dan een donkere bril opzet om niet herkend te worden

zware hamer	↓	razernij	↓	pronkzuchtig	↓	mondeling	↓	vat met een hengsel	↓	souvenir
plaats in Italië		opinie		leerstelling	→					6
doelman	→	2						familieid hoge landpunt in zee	→	
afliep Europeaan	→			bedden-goed weefsel	→				↓	4
	↓	8			↓	karakter bij-gerecht	→			
bladzijde		koraal-eiland		deel v.e. kachel Europese taal	↻	7				zangstuk
	↓							kookgerei dun	↻	3
rondrit		koker bol-gewas	→					gods-dienst deel v.e. mast	→	
	↓								↓	
	↓			reeks	→					
slimheid	→	5						weg met bomen	→	1

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:  
leppelaar

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven** • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.