

TWASKOT

Sociaal wassalon in Mortsel

Jozefien VAN HUFFEL

Waar het om draait, zo heet de vzw die in de kelder van het Mortselse OCMW een wassalon uitbaat. Daar, tussen wasmachines en droogkasten, draait het enerzijds om mensen die willen werken, maar er elders niet de kans toe krijgen. Anderzijds om hulp bij al dan niet tijdelijke wasproblemen, van een te groot donsdeken tot een wasruimte die dringend verbouwd moet.

Twaskot is in voorjaarsstemming. „Breng je dons naar ons”, spelen affiches rijmend in op de lenteschoonmaak. Het is maandag en in minstens twee machines draait inderdaad een donsdeken rondjes. Een werknemer sorteert intussen een lading was, 36 kilogram van een gezin, door een collega net met de bakfiets opgehaald.

Het sociale wassalon, een idee van Eva De Pauw en Inge Rombouts, is open sinds november. „Eva werkte in Anderlecht mee aan een miniversie van dit concept”, zegt Inge Rombouts. „Ik woonde dan weer jarenlang in Londen, waar weinigen plaats hebben voor een wasmachine.

Ik gaf er mijn was af in een piepkleine zaak en kreeg hem schoon en droog terug.” Toen bleek dat de voormalige wasruimte van het woonzorgcentrum van het OCMW leegstond, kreeg het plan vorm.

Geen tijd om te kreuken

Twaskot is een tewerkstellingsproject. Mensen volgen er een opleidingstraject met de bedoeling dat ze nadien meer kans maken op werk op de reguliere arbeidsmarkt. „Zijn ze allereerst bezig met de was, nadien laten we ze ook meedraaien in de administratie en bij het onthaal van klanten”, zegt Rombouts. Tegelijk wil Twaskot een dienstverlening zijn waar-

op iedereen in Mortsel en haar buurgemeenten een beroep kan doen. „Wij doen de was van a tot z. Je brengt hem binnen of laat hem ophalen door de bakfiets en krijgt hem gewassen, gedroogd en geplooid terug. Strijken doen we ook, maar eigenlijk is dat zelden nodig. We staan naast de droogkast als die klaar is. De was heeft geen tijd om te kreuken.”

Het project wast onder meer voor de bewoners van serviceflats in de buurt, voor wie het omslachtig is om hun was tot in de gemeenschappelijke ruimte te krijgen. „Voor veel anderen zijn we echter een tijdelijke oplossing. Ik denk aan een gezin dat vlak voor de vakantie de was



Klanten hoeven de was niet te sorteren, dat doet Twaskot met grote zorg voor hen. © Jozefien Van Huffel

niet weg krijgt, iemand die even in tijdsnood zit of een koppel dat verbouwt”, zegt Rombouts.

Halverwege de voormiddag arriveert een levering van een sociaal restaurant. Schorten, handdoeken, tafellinnen. „Dit zijn de piekmomenten, maar de kleine klanten blijven het belangrijkste”, zegt Rombouts. Twaskot hanteert een sociaal tarief voor onder meer OCMW-klanten, mantelzorgers en mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Zij betalen 1 euro in plaats van 2 euro per kilogram was. Het sociale aspect zit echter ook in de tijd die Twaskot maakt. „Het is niet de bedoeling dat we met een

stopwatch naast de medewerkers staan”, zegt Rombouts. „Als we ergens was ophalen en een oudere vraagt te helpen om de gordijnen af te nemen, dan kan dat.”

Een droogkast piept. „Sommi-ge mensen kijken vreemd op als ze horen dat we in de kelder wassen. Dan laten we ze een kijkje nemen. We begrijpen dat niemand wil dat je zijn of haar was doet in een stoffig hok”, lacht Rombouts. Twaskot denkt ook aan de rug van zijn werknemers. „De machines staan op sokkels en de plooi-tafel is verhoogd. Wassen is al intensief genoeg zonder voortdurend te moeten bukken.”

www.twaskot.be of 03 689 22 25

Advertentie

Brood én rozen voor iedereen

Lieven De Pril

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel. Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen.

In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan. Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan.

Lieven De Pril is al dertig jaar actief in de armoedebestrijding. Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels, die via vrijwillige inzet armoede aanpakt in de eigen omgeving, samen met de betrokkenen. Hij is ook vrijwilliger bij Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere.

“Ik kende de statistieken, maar de werkelijkheid, de gevoelens achter de cijfers kende ik niet. Dat heeft me doen beseffen hoe vaak we praten over mensen in armoede en hoe weinig we praten met hen.” journaliste Phara De Aguirre

96 blz. • 15,00 euro
Lees meer op blz. 7



Bestelbon

Stuur deze bon terug naar Halewijn Uitgaven

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210 08 36, bestellingen@halex.be. We sturen u het boek toe. U betaalt na ontvangst.

Naam:

.....

Straat: Nr:

Postcode:

Gemeente:

E-mail:

.....

Tel:

Bestelt:

..... ex. **Brood én rozen voor iedereen** aan 15,00 euro/ex.

+ 2,50 euro verzendingskosten per bestelling (binnen België)

Datum:

Handtekening:



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info

De boeken zijn ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.

Uw naam- en adresgegevens worden opgenomen in het bestand van N.V. Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. U hebt recht op toegang tot en verbetering van die gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.