

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

## Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
Diocesane redactie Mechelen-Brussel  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@trevipus.be  
www.trevipus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit **KERK & leven**  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER

Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## POSTBODE

## Hedwig VAN PETEGHEM

Ze zijn toch bewonderenswaardig, de facteurs, die in weer en wind goed nieuws en vervelende rekeningen, verjaardagkaartjes en rouwbrieven bezorgen. Ze dragen eigenlijk nogal wat woorden van lachen en tranen met zich mee. En geef toe, het weer zit meestal niet mee. Te warm of te koud of te nat, ook al wen je eraan, zeggen ze.

En dan heb ik nog niets gezegd over de brievenbussen. Sommigen zitten verstopt achter het struikgewas en anderen zijn te klein voor grote brieven. Er zijn zelfs huizen zonder. Gelukkig zijn er ook handige en

grote, maar nogal vaak zijn die al volgepropt met hele pakken goed nieuws en mooie beloftes over alles wat goedkoop is en je een zalig gevoel kan geven. Ik moet ze bewonderen, die postbodes.

En wij dan maar klagen als we mensen een boodschap willen brengen die liefde uitstraalt en het geluk in zich draagt. Woorden en daden die blij maken en troosten, rust geven en geruststellen. Hoe komt het immers dat iets waarvan wij overtuigd zijn dat het goed is, toch niet met twee handen wordt aangenomen? Integendeel, onze wenskaartjes stoten soms af.

Of zijn we niet bereid door weer en wind te gaan? Blijven we liever thuis, omdat er donkere wolken hangen, onheilspellende tekens van verslavend comfort en de stresserende tijd, van teveel eigenbelang en winstbejag? Uitgerekend nu de mensen zoveel nood hebben aan hoop, geloof en liefde, blijft onze post makkelijk liggen in de sorteercentra. Dan kan er tenminste niets mee gebeuren, maar dus ook niets goeds.

Dat kunnen we alvast van de postbode leren. En ook: de harten van de mensen vertonen dezelfde onhebbeligheden als de brieven-

bussen. Er zijn er die verstopt zijn, er zijn er die te klein of te vol zijn, maar ook die mensen zijn blij als ze post krijgen, zeker als het goed nieuws is. De moeite die de boodschapper doet, geeft de boodschap een extra dimensie.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij de 11de zondag door het jaar

## Tere bloesems

Regen en wind  
en gure vlagen  
slaan op de tere bloesems neer.  
Een lentezonnetje komt  
om een wolk gebogen.  
Doet met haar warmte  
de bloemen weer drogen.

Soms voel ik mij,  
net als die bloesems,  
midden in een onweer staan.  
Maar spreek ik tot Jou,  
nabije God,  
dan voel ik:  
het zal weer gaan.

Uit: 'Woorden om te bidden in de lente', Kerk en Wereld, 2000.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascalij, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Viaspit, Viaspatriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

## Kristien VAN ZUMMEREN

Ik herinner het me nog alsof het gisteren was: in mijn jeugd zaten we op de 8ste juni met bange ogen naar de hemel te kijken en te hopen dat er geen druppeltje regen uit zou vallen. Acht juni stond in ons geheugen gegrift als de dag van Sint-Medardus, de lotsheilige, de regenheilige. We wisten dat deze dag onze hele zomervakantie tot een hel kon omtoveren. Want iedereen uit onze omgeving had er ons voor gewaarschuwd:

**VALT ER OP MEDARDUS REGEN,  
GE HOUDT HEM IN ZES WEKEN NIET TEGEN.**

Naargelang de regio van herkomst werden de spreuken omtrent Medard wel anders geformuleerd maar inhoudelijk bleven ze toch steeds hetzelfde zeggen.

In Gent zei men bijvoorbeeld:

**OP SINT-MEDARDUS VOOR ONS ZONDEN  
REGENT HET DIKWIJLS KATTEN EN HONDEN.**

In Noord-Brabant vond ik deze spreuk:

**ALS SINT-MEDARDUS ZIJN SLUIZEN OPEN ZET,  
DAN IS HET ZES WEKEN UIT MET DE PRET.**

In Mechelen had men destijds blijkbaar niet zoveel respect voor de activiteiten van de heiligen, want daar zei men:

**ALS MEDARDUS PIST, REGENT HET ZES WEKEN AAN EEN STUK.**

Medardus was ook patroon tegen het bedwateren. Wie echter toch niet voldoende geloof hechtte aan de krachten van "Medaar", die had nog andere middeltjes om een einde te stellen aan het bedwateren. Zo gaf men kinderen die eraan leden wel eens gebraden muizen te eten. Die gebraden muizen werden ofwel fijngemaakt en onder de overige spijzen gemengd, ofwel gedroogd en als poeder ingenomen.

## SUDOKU

	8	4						
					1		3	
1		2		3				4
6	2			4				8
8		9				7		5
7			3				2	9
5				4		8		2
	6		9					
						4	7	

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



			6				2	4
				2		7		
		6		7		1		
				6	9		3	5
	5						7	
4	1		7	8				
		1		5		2		
		7		3				
2	3					1		

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

