

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Olivier Lins

OPKIKKERTJES

MIEREN

Hedwig VAN PETEGHEM

Als we al het werk op de parochie – voor, maar ook achter de schermen – overschouwen, dan lijkt het wel een mierennest: veel gewriemel, waarbij iedereen bezig is met zijn eigen werk. Er wordt veel gewerkt, maar we weten het niet altijd van elkaar. Het leven van de mieren kan ons inspireren om op een realistische manier samen te leven en daarbij de vraag te stellen: hoe werk ik samen?

Mieren zijn goed georganiseerd. Ze vormen vaak enorme kolonies, die we staten noemen. Eén mierenkolonie kan miljoenen exemplaren bevatten, vooral in

de tropen. Er moet heel veel werk verzet worden om zo'n kolonie in stand te houden en daarom worden er gespecialiseerde mieren geboren. Allereerst koninginnen die voor de voortplanting moeten zorgen, maar voorts soldaten die de kolonie moeten beschermen, werksters die meestal kleiner zijn dan de soldaten en die het voedsel versjouwen, voor het nest en de jongen zorgen en tot slot de mannetjes die enkel tijdens de paarvluchten een rol spelen. Soms zijn er zelfs nog verschillende soorten werksters. Sommige hebben een grotere kop om het voedsel te versjouwen, andere gaan op

zoek naar nieuwe voedselbronnen (verkenner). Een verkenner die voedsel heeft gevonden, laat op de terugweg naar het nest kleine, geurige druppeltjes achter. De werksters hoeven dan gewoon maar het spoor te volgen.

Ons leven en werken op de parochie wordt hopelijk geen kopie van een kolonie, want dan bestaat het gevaar dat er meerderen en minderen zijn, heren en slaven. De samenhang kan ons echter inspireren. Samen werken aan een zelfde doel, waarbij men weet wat men wel en wat men niet moet doen. En waarbij men respecteert wat een ander voor

ons doet. Het lijkt soms dat we er alleen voor staan, maar niets is minder waar. Onzichtbaar zijn we met elkaar verbonden en werken we mee aan dezelfde droom. Goede medemensen, door hun geloof beziel en verbonden, meer moet dat niet zijn.

De mieren zeggen: „Met z'n tweeën is het beter.” Een Surinaams spreekwoord...

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 12de zondag door het jaar

Heer,
help ons af te rekenen met alle jaloezie
om wat anderen bezitten of bereikt hebben.

Geef ons de genade om met vreugde in te zien
wat U aan ieder van ons gegeven hebt
en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen,

Geef dat ons vertrouwen zal groeien
elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren
en geef dat wij zo zullen komen
tot het doel dat U met ons leven hebt.

Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de feestdag van Sint-Vitus, ook wel Sint-Veith genoemd. Het mag vandaag niet regenen, want:
**ALS HET OP SINT-VITUS REGENT,
ZAL DE GERST SCHADE LIJDEN.**

Vijftien juni is ook de dag waarop we voor het eerst echt een spreuk krijgen die iets zinnigs zegt over de nakende zomer. Het gaat dan nog wel in bedekte termen maar een goed verstaander heeft meestal maar een half woord nodig om te weten wat hij moet weten:

**ZORGT WEL VOOR DE KINDERWIEGEN
WANT SINT-VITUS BRENGT MET HEM DE VLIEGEN.**

Ook in de tak van de volksgeneeskunde spreekt Sint-Vitus een aardig woordje mee. Zo wordt hij speciaal vereerd door aanstaande moeders. Die weten immers dat een speciaal tot Sint-Vitus gericht gebed hen "mooie, malsche wichtjes" zal bezorgen. Vitus is ook schutspatroom tegen stuipen en vallende ziekte. Je kan hem bovendien nog aanroepen tegen bedwateren. In dat opzicht is hij een concurrent van Medardus die vorige week op de kalender voorkwam.

Wil je voorkomen dat je de kwalijke gevolgen van het bedwateren moet ondervinden, richt je dan tot Sint-Vitus. Spijtig genoeg vond ik geen enkele Nederlandstalige bezweringsformule, wel een Duitse:
**HEILIGER SANKT VEITH
WECK MICH BEI ZEIT
WECK MICH ZUR STUND
WANN MIR'S PISSEN ANKUMMT.**

Vrij vertaald: Heilige Sint-Vitus, wek me op tijd, wek me op het uur wanneer de plas eraan komt.

SUDOKU

	9					7	
7		8	2			9	5
		5	3		9		2
2					1	4	9
		4				7	
	1	9	8				2
	2		6		5	3	
5		1			3	2	4
	8						5

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



	7	2		3		6		1
	5							3
3			2					5
		1	9		7			
7				4				6
			5		3	7		
	9				8			7
5								3
2		3		9		1	6	

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

