

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER

Olivier Lins

OPKIKKERTJES

EN DE KREKEL ZONG MAAR

Hedwig VAN PETEGHEM

De meesten van ons kennen nog de fabel van Lafontaine over de krekkel en de mier. Waardoor ons op een of andere manier duidelijk werd gemaakt dat we toch maar beter het voorbeeld van de mier zouden volgen. De krekkel, die zingend en niets-nuttig door het leven ging, strafte immers toch maar zichzelf.

Onlangs hoorde ik een vrouw zeggen: „Ik doe niet meer mee.” Grote ogen van verwondering trok ik, want waar had ze het over? Soms hoor je dergelijke reactie bij mensen die met teveel tegenslagen worden beladen, maar zo was het dit keer niet. Die

vrouw had een reguliere portie gekregen, zoals de meesten. „Je moet het blijkbaar druk hebben tegenwoordig, of je hoort er niet meer bij”, zei ze. „Iedereen, zelfs het kleinste kind, heeft van alles te doen. We moeten eerst dit en dan dat en tussendoor ook nog wel iets. Als je durft te zeggen dat je een rustig leven hebt, dan bekijken ze je met een blik die je bestempelt als lui of waardeeloos. Er zal wel iets schelen, want meestal weten we niet wat eerst gedaan.”

Natuurlijk had ze ook haar handen vol, maar zij bepaalde wat erin kwam. Ze liet zich niet

op stang jagen door allerlei aantrekkelijkheden waarvan we zo graag zouden genieten. En toch zag je op het eerste gezicht geen verschil. Ze ging uit werken, deed het huishouden, besteedde veel aandacht aan familie en vrienden en had zelfs nog tijd over voor vrijwilligerswerk. De rust zat vanbinnen en daardoor was ze voldoende bestand tegen de overdruk van buiten.

Spontaan dacht ik aan het verhaal over de vogels in de lucht en de lelies op het veld. Ze doen niet meer dan nodig en toch fluiten en bloeien ze. Geen zorgen voor morgen. Makkelijk

gezegd, opperen we. „Ook niet moeilijk om het te doen”, zei de vrouw. Het maakt je zoveel rustiger als je maar weet dat je niet de hele wereld hoeft te dragen. Integendeel, hij wordt gedragen door mensen. Tot je gaat inzien dat ook zij gedragen worden. In die draagkracht geloven, dat brengt de grootste rust. Met die overtuiging op vakantie gaan, al zingend en niets doend, dat moet zalig zijn.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 13de zondag door het jaar

Heer Jezus,
op het kruis hebt Gij geleden
en de dood ondergaan
omdat wij, in onze zonden,
uw liefde niet konden verdragen.
Wij bidden U voor de vele christenen,
bijzonder in het Midden-Oosten,
die vandaag bedreigd worden,
uit hun huizen verdreven, mishandeld of gedood
omdat zij U liefhebben
en trouw zijn aan het evangelie.
Behoed hun leven,
bevrijd wie ontvoerd werd en gevangen zit
en laat de verdrevenen terugkeren
naar hun dorpen en steden.

Mgr. Leon Lemmens

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven* 2016. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdi Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

We naderen zo stilaan de feestdag van een van de allerbelangrijkste weerheiligen van het jaar: Sint-Jan op 24 juni. Over hem en zijn weerpraktijken bezit ik nagenoeg 300 dagspreuken, wat een bewijs mag zijn van zijn grote belang.

Je houdt het niet voor mogelijk maar stilaan beginnen de nachten alweer langer te worden. In dat verband vond ik twee mooie spreuken. Ik moet u er dan wel even aan herinneren dat het begin van de winter samenvalt met de feestdag van Sint-Thomas, die volgens de legende zijn bed niet wilde uitkomen omdat de dag te kort was. Hier gaan die spreuken:

**SINT-JAN EN WILDE NIET SLAPEN GAAN,
SINT-THOMAS EN WILDE NIET OPSTAAN.**
En dat wordt ook wel eens platter gezegd:
**SINT-JAN WILDE ZIJN BROEK NIET AFDOEN,
SINT-THOMAS WILDE HEM NIET AANDOEN.**

De boeren zijn ervan overtuigd dat de regen voor Sint-Jan nog niet zo erg is. Regen na Sint-Jan wordt de weermaker kwalijk genomen, want:

**WAT HET REGENT VOOR SINT-JAN
BRENGT 'S LANDSMANS ZAK DE DUIT.
WAT REGENT NA SINT-JAN
DAT HAALT ER HEM WEER UIT.**

Rond deze dagen kan er ook wel eens een felle stortvloed voorkomen, meenden onze voorouders. Die kreeg dan de naam "Sint-Jansvloed". Regen op Sint-Jansdag was volgens de boeren heel erg slecht: er volgt dan volgens hen een natte oogstmaand, de aardappelen zullen vol maden zitten, in de weiden zal veel onkruid groeien, er zullen weinig noten zijn en die regen zal ook het koren "toeslaan". Vandaar deze spreuk:

**SINT-JANSREGEN
IS VOOR DE OOGST GEEN ZEGEN.**

SUDOKU

8	1		3			6	9	5
	5					7		
9			5					
5			4			8		
			9	1	7			
		4			6			7
					4			3
		3					7	
7	6	1			8		4	9

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



						6		5
	6		5	1			4	
	5	4			8	9		
						8		2
2	8	1				7	6	3
6	9							
		7	8			2	3	
	3			7	1		8	
9	8							

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

