

Het heiligenboek

Franciscus van Sales (1) Tom Zwaenepoel

„Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden” (Lucas 4, 18). Dat Bijbelcitaat omschrijft het levensideaal van Franciscus van Sales. Met zijn contemplatieve liefde en strijd tegen ellende en armoede wordt diens nieuwe kloosterorde bron van christelijke barmhartigheid. Voor hem zijn Gods liefde en de naastenliefde onafscheidelijk met elkaar verbonden. Als christen kun je niet God liefhebben, als je geen aandacht hebt voor je medemens, vooral degenen die aan de rand van de samenleving staan en geen naam meer dragen.

Franciscus wordt in 1567 geboren als oudste van dertien kinderen op het kasteel van Sales, in Thorens-Glières, in de Haute-Savoie. Hij studeert in Parijs en Padua literatuur, filosofie en theologie. Na een zware spirituele crisis vindt hij door jarenlang gebed het vertrouwen in Gods liefde terug. Vertrouwen betekent voor hem zijn zorgen en angsten in de handen van God leggen en Gods weg volgen. Bidden, beginnen en volgen. Hij wordt priester (1593) en voert vanuit Annecy, de residentieplaats van de bisschop van Genève, een actieve bekeeringstijd onder de protestanten van Savoye. Als bisschop van Genève (1602) werkt hij aan de uitvoering van de hervormingen

van het Concilie van Trente, met onder meer een goede priesteropleiding en catechismusonderricht. Hij sterft in 1622.

Franciscus van Sales wordt sterk gewaardeerd door de pausen van de twintigste eeuw. Zo schrijft Johannes XXIII in zijn dagboek (1903): „Franciscus van Sales is de man die zichzelf laat vallen, van zichzelf de blik afwendt, vertrouwen krijgt, vrolijk en binnendert wordt. Dan straalt hij de mildheid, de goedheid, de vrijheid van Jezus Christus uit en geeft zo zelf aan de mensen vrijheid.” Die typering verklaart ook de populariteit van die heilige, ook in onze eeuw.

Voor paus Paulus VI is Franciscus van Sales „een van de grootste figuren van de Kerk en de geschiedenis” (angelus van 29 januari 1967). Naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van Franciscus' bisschopswijding schrijft Johannes-Paulus II een brief aan de bisschop van Annecy. Daarin gaat hij dieper in op een van Franciscus van Sales' karaktereigenschappen: „Zijn blik op zijn medemens was zeer optimistisch. Hij verzuimde nooit, zoals hij vaak zei, hen uit te nodigen om daar te 'bloeien' waar ze 'gezaaid' waren.” Vreugde en hoop zijn betrouwbare fundamenten voor het huis van

zoekende mensen. En ook de bevestiging, de aanmoediging, is onontbeerlijk voor de groei van de mens.

Ondanks alle fijngevoeligheid tegenover zijn medemens is Franciscus voor zichzelf hard en ascetisch. Zo leeft hij zelfs als bisschop in een kleine kamer. Als wijs raadgever van vorsten en pausen, gewaardeerd predikant en voornaam biechtvader en zielenleider is hij ervan overtuigd dat de mens zijn doel niet bereikt met strengheid, maar met vriendelijkheid en mildheid. Met veel geduld en uithouding probeert hij de mensen te overtuigen. Omdat de toehoorders van zijn preken bestraft worden, zoekt hij nieuwe methodes van geloofsverkondiging. Hij voert een mediacampagne met zelfgeschreven pamfletten die hij op openbare plaatsen en aan huiskleefde kleefde. Daarin worden de belangrijkste katholieke waarheden zo spannend beschreven, dat de mensen almaar vaker het contactverbod in de wind slaan en naar zijn preken komen. Voor hem speelt de overtuigingskracht van het eigen leven een cruciale rol. Als een idee geloofwaardig wordt verteld, vindt de juiste leer vanzelf zijn weg in de harten. Vooral voor journalisten en auteurs, van wie Franciscus de

patroonheilige is, betekent dat: zeg en schrijf de waarheid met liefde.

In een tijd waarin splitsingen grote wonden in het hart van de Kerk slaan, streeft Franciscus naar eenheid. Zijn grootste bezorgdheid bestaat erin de geloofsgemeenschap in zijn bisdom samen te houden. Daarbij gaat het hem hoofdzakelijk om geduld en tolerantie tegenover andersdenkenden en persoonlijke verdieping. Hij ziet het als zijn levensopgave om de naar het calvinisme overgestapte christenen met preken, huisbezoeken en gesprekken opnieuw te 'bekeren'. Bewust kiest hij niet voor geweld, maar voor de 'wapens van de liefde'.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

23 juni, 21.20 uur, één. David Beckham, *for the Love of the Game*. BBC-documentaire waarin de voormalige Engelse voetbalvedette David Beckham als UNICEF-ambassadeur een bijzondere uitdaging aangaat: een voetbalmatch spelen op de zeven continenten in minder dan tien dagen. Hij ontdekt telkens weer wat voetbal betekent voor het leven van de mensen die hij ontmoet, maar ook hoe voetbal mensen over de hele wereld inspireert en met elkaar verbindt.

25 juni, 22.15 uur, Canvas. *Il postino*, Italiaans romantisch drama uit 1994. Italië 1952. Bang voor politieke vervolging is de vermaarde dichter en diplomaat Pablo Neruda (Philippe Noiret) Chili ontvlucht om zich te vestigen op het eiland Capri. Hij raakt er bevriend met de schuchtere postbode Mario (Massimo Troisi).

26 juni, 22.20 uur, Canvas. *The Act of Killing*, eigenzinnige documentaire van Joshua Oppenheimer uit 2012 over de Indonesische genocide van 1965-1966.

De vrome kudde

Op wandel Ingezonden door Mark Vertente

Een lijk wandelt over het kerkhof met een zerk in de armen. Verbaasd vraagt een andere dode:

– Waarom zeul jij in godsnaam die grafsteen overal mee?

Zegt de eerste dode:

– Omdat je zonder identiteitsbewijs tegenwoordig nergens meer mag komen.

Op reis Ingezonden door Daniël Vanden Bossche

– U verbleef op Madagaskar. Hoe vond u het eiland?

– Daar had ik niks mee te maken. Dat was de taak van de piloot.

Thuis Ingezonden door Reinhilde Pletinckx

Er was eens een huisvrouw die zo'n kleine keuken had dat ze enkel maar gecondenseerde melk kon gebruiken.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen...

Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

verkoopstent beroep	lidwoord sprookjesfiguur	peen soort kabeljauw	nobel	zwaardwalvis deel v. bestek
→	↓	↓	↓	↓
→	↓	1	↓	↓
zangnoot	→	bijwoord vod	6	boom
→	↓	↓	↓	7
→	2	↓	Bijbelse vrouw dik stuk leer	↓
geraamte	↓	kleur trompetvogel	↓	lichamelijke opvoeding
→	↓	↓	↓	groot hert
voertuig hevig	→	↓	plaats in Frankrijk onheilsgodin	↓
→	↓	↓	↓	↓
→	8	landtong	rommel	→
hoeveelheid sieraad	→	↓	↓	familieid pers. vnv.
→	↓	↓	↓	5
→	↓	↓	slotwoord	↓
verkeerd	→	broche	↓	↓
→	↓	↓	4	↓

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR[®]

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel: **centparis**