

Beeld/spraak

Tony VAN GALEN / Jozefien VAN HUFFEL

HEUSDEN-ZOLDER | Daar waar in het donker sprookjeshelden verdwalen, daar waar in ochtend- en avondlicht groot en klein en nog kleiner leven harmonieus zijn weg vindt, daar komen wij zoeken. We zoeken er het ruisen dat ons ten diepste het zwijgen oplegt. We speuren er naar het ritselen dat ons onszelf doet vergeten. En zo, samen op een bospad zoals deze pelgrims, op 15 augustus op weg naar de Kluis van Bolderberg, of in dankbare eenzaamheid, komen we soms verder dan we stappen kunnen.



Père Hamel martelaar?

Jezuietentijdschrift *La Civiltà Cattolica*, zowat de spreekbuis van het Vaticaan, plaatst de op 26 juli door terroristen vermoorde Franse priester Jacques Hamel in de lange rij van christelijke martelaars. Ook stelt het blad dat Islamitische Staat de bedoeling had het vreedzame samenleven van de godsdiensten in Frankrijk te beschadigen. We lezen: „Paus Franciscus toont grote moed door niet mee te gaan in de theologisch-politieke motieven van de terroristen en door de islam niet gelijk te stellen met de islamistische terreur. Hij wil ruimte scheppen voor dialoog tussen de godsdiensten.” (EDS)

Pater Teeuwen overleden

Op 21 augustus overleed pater Jan Teeuwen. Hij werd 93. Teeuwen was medewerker op de redactie van *KERK & leven* en medeoprichter van het reisbureau Ictam, waarvan hij in 1963 directeur werd. Jan Teeuwen werd geboren in Kinrooi in 1924 en legde zijn geloften als assumptionist af

in 1943. In 1950 werd hij tot priester gewijd. In 1958 kreeg hij de leiding van *Het Kruis*, het blad van de assumptionisten, in die tijd een concurrent van *KERK & leven*, dat droomde van een monopoliepositie. Toen de leefbaarheid van *Het Kruis* problematisch werd, zocht Jan Teeuwen toenadering tot *KERK & leven*, wat in 1965 leidde tot de overname van *Het Kruis*. Tot midden de jaren 1980 bleef pater Teeuwen medewerker bij het parochieblad, waarvoor hij onder meer de zondagsoverwegingen schreef. Daarnaast was hij begeleider van de Mariabede-vaarten in Brussel.

Nieuwe prior in Chevetogne

Dom Lambert Vos, benedictijn en historicus, zal de komende drie jaar als prior-administrator de abdij van Chevetogne leiden. Hij volgt Dom Philippe Vanderheyden op. De benoeming moet nog worden bekrachtigd door de Congregatie voor de Oosterse Kerken in Rome. Lambert Vos was in Chevetogne onder meer archivaris en uitgever van het tijdschrift *Irénikon*. Hij is ook archivaris van het Grieks College

in Rome. Hij is specialist van de monastieke geschiedenis, waarover hij veelvuldig publiceerde. De abdij van Chevetogne staat bekend om haar inzet voor de oecumene. Ze wil een brug zijn tussen de christelijke Kerken uit Oost en West. In de Waalse abdij wordt de liturgie zowel volgens de Byzantijnse als de Latijnse ritus gevierd.

Kerk helpt na aardbeving

Na de aardbeving in het centrum van Italië maakte de Italiaanse bisschoppenconferentie onmiddellijk 1 miljoen euro vrij voor noodhulp. De bisschoppen vroegen te bidden voor de slachtoffers en kondigden een collecte aan in alle Italiaanse parochies tijdens de zondagsvieringen van 18 september. Paus Franciscus annuleerde zijn catechese tijdens de wekelijkse audiëntie op woensdag om met de aanwezige pelgrims op het Sint-Pietersplein de rozenkrans te bidden voor slachtoffers en nabestaanden. Hij liet ook meteen het Vaticaanse brandweerkorps uitrukken naar de plaats van de ramp om hulp te bieden. (IVH)

Advertentie

Brood én rozen voor iedereen

Lieven De Pril

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel. Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen.

In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan. Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan.

96 blz. • 15 euro
bestellingen@halex.be
www.halewijn.info



Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11
bestellingen@halex.be • www.halewijn.info

De boeken zijn ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info