

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit *KERK & leven*
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**
Olivier Lins

OPKIKKERTJES

WRITER'S BLOCK

Hedwig VAN PETEGHEM

Het klinkt misschien ongelooflijk, maar af en toe weet ik niet wat zeggen of schrijven. Ik krijg geen letter op papier en geen woord gezegd. Gelukkig hoeft dat ook niet.

Wanneer ik verwonderd ben over de pracht van bloemen, de creativiteit van mensenhanden of de onstuitbare dynamiek van de natuur, dan kan geen woord nog iets daaraan toevoegen. Wanneer iets vanzelf spreekt, hoef ik daar niets meer over te zeggen. De schoonheid en grootsheid dwingt me mijn mond te houden. In plaats van ze uit te spreken, laat ik ze binnenkomen.

Nog meer gebeurt dit in negatieve zin. Wanneer ik geraakt en overdonderd wordt door mensonterende of schrijnende gebeurtenissen, wanneer ik de pijn zie die mensen ondergaan als ze afscheid nemen van een dierbare overledene, dan sta ik sprakeloos. En eigenlijk vind ik dat goed. Er valt toch niets te zeggen. En het is dus beter in stilte erbij te verwijlen, zodat de weke kant zich ten volle kan uiten. Er zijn geen woorden nodig en ook geen antwoorden. Stille aanwezigheid volstaat.

In een tijd, die de mond vol heeft van communicatie en taal-

vaardigheid, is 'luisteren' vaak een vergeten werkwoord. En toch schuilt de kracht van een gesprek daarin: je moet zien hoeveel deugd iemand eraan heeft om nog maar eens, voor de tiende keer, het verhaal van een ziek kind of het lijdensverhaal van een partner te vertellen. Iemand op verhaal laten komen, is jezelf het zwijgen opleggen, ook al zit je vol raadgevingen en antwoorden. Je hebt er niets aan te zeggen. Luisteren is zoals gasten ontvangen.

Hetzelfde geldt voor wat men het Woord van God noemt. Enkel hij die het stilzwijgend

in zich laat nestelen, zal het ten volle begrijpen en het vlees en bloed laten worden. Het kikkert op in woord en daad. Anders blijft het dode letter.

Af en toe hoor ik een vrouw vertellen over haar overleden vader, zo levendig dat ik niet anders kan dan geboeid luisteren. Woorden van geloof en vertrouwen gaan over de dood heen. En dan zwijg ik. Er is zoveel waarover ik niets te zeggen heb.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 25ste zondag door het jaar

Elke minuut

Mijn God,
geef dat Gij mij elke minuut
zo vindt, als Gij mij begeert.

Geef dat Gij mij elke dag
daar vindt, waar Gij mij verwacht,
in mijn innerlijk en mijn uiterlijk,
in mijn activiteit en mijn passiviteit,
opdat ik U geheel behage.

En laat mij deze dubbele draad
van mijn leven niet verbreken.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascalij, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Alle kalenders en almanakken vermelden vandaag de "Kruisverheffing" als voornaamste feest. Deze viering verwijst naar een historische veldslag tussen de koning van Perzië, genaamd Chosroës II en de Romeinse keizer Heraclius. Onder andere Jeruzalem viel in handen van de Perzen. De stad werd leeggeplunderd. Ook het Heilig Kruis moest eraan geloven. Het werd naar Perzië gevoerd. Toch kon Heraclius zijn tegenstanders een zware nederlaag toebrengen in Nineve. Daar vond hij het Heilig Kruis terug.

De legende vertelt dat keizer Heraclius het kruis zelf op zijn schouders wilde dragen. Hij deed nog maar een poging om het kruis aan te raken en verstijfde volledig: Heraclius kon zich niet meer bewegen. Zacharius, de Patriarch van Jeruzalem, wees hem erop dat Christus datzelfde kruis onder erbarmelijke vernedering had gedragen en dat alle keizerlijke pracht en praal waarmee Heraclius handelde, daarmee in grote tegenstelling stond. Toen Heraclius zijn vorstelijke gewaden afwierp, kon hij het kruis opeens met alle gemak dragen. Ieder jaar weer viert de Kerk vandaag de herinnering aan deze gebeurtenis.

Terwijl het kruis toch een zeer grote plaats inneemt in onze godsdienst, zijn er maar een handvol weerspreuken terug te vinden die zinspelen op de kruisverheffing:

**IS 'T HELDER OP DE KRUISVERHEFFINGSDAG,
KOMT EEN STRENGE WINTER MET WOEST GEDRAG.**

Dat het rond deze tijd alsmaar frisser begint te worden, beschrijft volgende spreuk ook:

**MET DE KRUISVERHEFFING BINDEN DE BOEREN
HUN MANTEL TOE.**

SUDOKU

				4	7		8
	5		6		4		
		3	1			2	5
5	9			1			
			9	6			
			4			9	1
2	7		4		6		
		9	8			3	
3		5	7				

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar



	7			3	5	2	
	3		9	4			7
		9	7	5			
	5			2			
2							1
				9		3	
				8	1	3	
9				3	6		1
	8	3	2				4

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

