

## Het heiligenboek

### Moeder Teresa (2) Tom Zwaenepoel

Moeder Teresa werd op 4 september in Rome door paus Franciscus heilig verklaard. Die eenvoudige vrouw uit een van de armste gebieden van Europa verkondigt aan de wereld de Blijde Boodschap, niet door preken, maar door alledaagse gebaren van liefde tegenover de armsten. Teresa doet de grote stap van het veilige klooster naar de armen op de straat. In 1952 opent ze in Calcutta het huis *Nirmal Hriday* (Zuiver Hart), een zieken- en sterfhuis om de armsten van de straat te halen. Tienduizenden mensen vinden er hulp. Meer dan de helft overleeft dankzij de verpleging, de anderen sterven in waardigheid. Later volgt nog een kindershuis, een leprahuis, scholen voor armen, kraaminrichtingen en een tehuis voor alleenstaande moeders. Vandaag heeft de orde in 145 landen 757 zogeheten huizen van naastenliefde voor stervenden, aidspatienten en melaatsen, daklozen en kinderen.

Iedereen begrijpt Moeder Teresa omdat ze de taal van de grenzeloze liefde spreekt, die niemand uitsluit of bevoorrecht. Met haar eeuwige glimlach vraagt de 'engel van de armen' iedere mens die we ontmoeten met vreugde te dienen. Als een echte moeder helpt ze iedereen die lijdt onder

verschillende vormen van armoede. Haar grootsheid bestaat erin te geven zonder de kosten te berekenen, te geven tot het pijn doet. De kracht om zich volledig in dienst van de andere te stellen, vindt ze in het gebed en in de figuur van Jezus. Ze is ervan overtuigd dat ze zijn lichaam aanraakt, als ze het gebroken lichaam van de armen vastneemt. Haar hele leven wijdt ze aan de armen en is gelijktijdig helemaal door het gebed vervuld. In haar figuur vloeien contemplatie en handeling, evangelisatie en menselijke steun samen.

Moeder Teresa is niet enkel missionaris van de naastenliefde, maar ook van de vrede en het leven. Ze streeft naar vrede aan de zijde van de stervenden, in oorlogvoerende staten of ten aanzien van aanvallen en vijandige kritiek. Voorts neemt ze het op voor de bescherming van het menselijke leven. Door het dagelijkse contact met dood, lepra, aids en andere vormen van menselijk lijden wordt ze een krachtvolle getuige van het 'evangelie van het leven'. Voor haar bestaat de grootste armoede erin ongewenst te zijn en niemand te hebben die voor je zorgt. Hoewel haar huizen overvol zitten, smeekt ze de moeders die hun ongeboren kindje willen aborte-

ren het alsnog te baren en het aan haar te geven.

Wie het dagboek van Moeder Teresa doorneemt, zal eenvoudige, maar diepgaande levenswijsheden ontdekken. Zo staat er een antwoord op de vraag wat liefde is. „De kleine druppels van de liefde zijn de kleine dingen in het dagelijkse leven: trouw, stiptheid, kleine vriendelijke woorden, een gedachte aan anderen, onze manier te zwijgen, te kijken, te spreken en te handelen” (juni 1961). Of ze beschrijft hoe men als mens toegang krijgt tot God en zijn Zoon, Christus. „Als de tong zwijgt, leren we tot Christus spreken. Het zwijgen van de ogen helpt ons steeds God te zien” (1 november 1964).

Moeder Teresa vindt kracht in het gebed. Het is voor haar de uitdrukking van een diepe relatie tussen God en de mens. „We weten dat de beste plaats voor kinderen om te leren bidden en te leren beminnen het gezin is, omdat ze de liefde en de gebeden van hun vader en hun moeder zien.” Die woorden zegt ze tijdens de vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995.

Pater Damiaan inspireerde ook Moeder Teresa van Calcutta. Als een van zijn vurigste vereerders volgde ze diens zaligverklaringsproces. In een brief aan Johannes-

Paulus II (7 mei 1984) spreekt ze met liefde over de Belgische pater. Ze is ervan overtuigd dat hij haar en haar medezusters zal leiden en beschermen. En over het vereiste mirakel is ze duidelijk: „Ik ken een echt mirakel. Het wegnemen van de angst bij de melaatsen om de ziekte te erkennen en naar verzorging te vragen. De geboorte van hoop op genezing is een mirakel. Het tweede mirakel: de wijziging in de houding van mensen en regelingen tegenover de melaatsen - meer zorg, minder angst en de bereidheid voortdurend te helpen.”

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

## Omroep

**16 september, 23.35 uur, één.** *Sonny Boy*, Nederlands drama uit 2011 naar de gelijknamige bestseller van Annejet van der Zijl, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Nederland, 1928. Rika verlaat haar man en vestigt zich in Den Haag, waar ze de zeventien jaar jongere Waldemar ontmoet, een Surinamer. Ze krijgen een zoon, Sonny Boy. Wanneer in 1940 de oorlog uitbreekt, verandert Rika's pension in een toevluchtsoord voor onderduikers. Maar dan worden Rika en Waldemar verraden en afgevoerd. Zal Sonny Boy zijn ouders ooit nog terugzien?

**17 september, 21.25 uur, één.** *Sommersby*, romantisch drama uit 1993, Amerikaanse remake van *Le retour de Martin Guerre*. Wanneer haar man ten strijde trekt in de Amerikaanse Burgeroorlog slaagt Laurel Sommersby (Jodie Foster) er maar net in om hun boerenbedrijf gaande te houden. Na zeven jaar staat plotseling haar man Jack (Richard Gere) voor de deur, voorheen een geweldenaar, nu een zachtaardige kerel. Maar is het wel echt Jack?

**18 september, 20.10 uur, Canvas.** In *Wanderlust* praat filosofe Alicja Gescinska met Connie Palmen, de *leading lady* van de Nederlandse letteren en een raschte katholiek.

## De vrome kudde

### Taxi Ingezonden door Walter Braeckmans

Een taxichauffeur wordt opgeroepen om na middernacht een stel feestvierders op te pikken aan een bekend uitgaanscentrum. De jongelui stappen lichtjes aangeschoten, maar des te rumoeriger de taxi in. Zegt de grootste praatjesmaker, wijzend op zijn zwarte jack:

- Deze is van echt varkensleer.

Waarop de taxichauffeur:

- Dat had ik al gezien, mijnheer. De kop steekt er namelijk nog bovenuit.

### Trein Ingezonden door Walter Braeckmans

Een man stapt met een loodzware koffer de trein op. Hij wil de plaats naast Mark, knikt goedendag en zwaait de koffer met wat moeite bovenop het smalle bagagerek boven Marks hoofd. Die blikk onzeker omhoog. Het wankele evenwicht van de koffer monsterend, zegt hij:

- Neem me niet kwalijk, mijnheer, maar kan dat geen kwaad?

Waarop de man, terwijl hij gaat zitten:

- Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Mijn koffer is op slot.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

bezorging eetgelegenheid	prik politicus	op dit moment biersoort	maal- inrichting Frans eiland	1	lus troef- kaart
		8			
een groot aantal aanspreek- titel	4		tafelgast schoor- steen- zwart		
			Bijbelse man Estland op internet	3	
recht rivierdeel vochtig		grond- soort beryllium			zangnoot
		waternrijk land lekkernij			trend
muziek- stuk gedorste halmen			familieid uitroep		
	7	voeg- woord	reeds karaat	5	id est
be- schamend	grijs				
		6	ont- kenning		2

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Oplossing van deze puzzel:  
welaar