

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

**Algemene redactie**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit **KERK & leven**  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER

Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## DE WET VAN MURPHY

## Hedwig VAN PETEGHEM

„Het kan tegenvallen in het leven”, zeggen sommigen. Een ongeluk is gauw gebeurd... en komt nooit alleen. Er zijn er zelfs die voor het ongeluk zijn geboren. Vermijd voor alle zekerheid de kleine hoekjes, want naar het schijnt, zit daar het ongeluk. Kijk je naar het nieuws, dan zie je alleen maar de keerzijde van de medaille. Er is dus ook een andere kant, schitterend en pronkend. Door al het zwart voor onze ogen zien we echter de bloeiende dingen van het leven niet meer. En dan kan ik alleen maar zeggen: Murphy heeft geen gelijk en ik wil hem ook geen

gelijk geven. Want als je hem laat doen, zou het leven zurig kunnen worden.

Ik geef toe, nogal wat mensen kampen met de donkere vlekken op het mooie witte leven dat ze hadden gedroomd. Ze lijken op onverdient strafpunten. „Het leven was juist zo mooi en dan moeten ons dit overkomen.” Op zo'n moment weet ik niet meer wat zeggen. Want ze hebben gelijk. Wanneer je partner, je kinderen of kleinkinderen iets overkomt, dan wordt je leven aan stukken gescheurd. De droom wordt weggevaagd. In dergelijke omstandigheden doet Murphy

zijn intrede. Het ziet er niet naar uit dat het zal beteren.

Tenzij – en dat zie ik toch ook vaak – het wit van het leven langs een onverwachte hoek je dagen binnenkomt. Iemand die stilzwijgend naast je komt zitten, niet weet wat zeggen, maar uren en dagen lang bij je blijft. Zomaar, er valt toch niets te doen en niets te zeggen. Door die aanwezigheid verdwijnt Murphy langs de achterdeur. Elke medemens is in staat om deze zwartkijker de das om te doen en nog het meest op een zachte manier.

Als een christen één ding zou moeten geloven – en dan nog

liefst met hart, handen en voeten – dan is het toch wel dat er hoop is, dat die vaak uit een onverwachte hoek komt en dat de dood in al zijn kleine en grote verschijningsvormen, net als Murphy, niet het laatste woord krijgt. Of heb ik makkelijk praten, zolang ik nog niets ernstigs heb beleefd?

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij de 28ste zondag door het jaar

## Hebt u daar iets aan?

Hebt U daar iets aan, God,  
als ik tot U bid,  
en U 'mijn God' noem?  
Als ik probeer te luisteren  
naar uw stem,  
naar uw stilte, diep in mij?  
Bent U er blij mee  
als ik, uw menskind,  
nog kleiner en minder  
dan een pluisje op de weegschaal,  
U dankt en blij is met U  
en U dat zegt en voor U zingt?  
Hebt U daar iets aan?

Mijn God, U bent liefde,  
onvoorwaardelijke liefde!  
Natuurlijk bent U blij om de blijheid  
van uw bemind menskind.  
Dat is uw leven!  
Wonderbare God!

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Viaspit, Viasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

## Kristien VAN ZUMMEREN

Het wordt nu steeds kouder en kouder, althans wanneer het moderne weerpatroon niet al te ver afwijkt van de vroegere gang van zaken. Remigius zou zelfs een mijlpaal, een totale kentering betekenen: op zijn dag zou het echt omdraaien van zacht naar hard:

**DOMINUS VOBISCUM!**  
**SINT-REMI DRAAIT 'T BLAADJE OEM.**  
**EN 'T NIEUWE KAPITTEL**  
**DRAAGT "WINTER" ALS TITEL...**

En wie met die spreuk nog geen vrede zou nemen, trekt dan maar zijn lessen uit deze dagspreuk:

**MET SINTE-REMI**  
**GEEREN OF NIET**  
**BEGINT ER**  
**DE WINTER.**

Mocht het overmorgen toch zacht weer zijn, dan is dat goed voor de nabije toekomst en dan is het zelfs mogelijk dat het goed weer blijft tot op de feestdag van Sint-Rafaël, die op 24 oktober wordt gevierd. Deze weerspreuk voorspelt dat:  
**KAN NAUW MET ROZENKRANS**  
**EEN GANS AAN DE SPURRIE ZICH VERZADEN,**  
**DAN IS ER TOCH NOG KANS**  
**DAT SINT-RAPHAEL EEN KOE ER ZIET IN WADEN.**

In andere streken van onze lage landen werd op 7 oktober de heilige Sergius gevierd. Eén spreuk heeft die heilige op zijn naam:  
**MET SERGIUS, DE WINTER BEGINT.**

## SUDOKU

	9		5			6	4
			4		8		9
		5		6		3	2
		2	6			4	
		8				5	
		1			9	7	
8		4		2		9	
5			7		3		
3	2			8			1

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



			4				9
6		1	9				
3			7			2	5
	7						6
4		6				7	1
	3						9
8		3			4		2
					7	9	8
7					5		

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

