

Het heiligenboek

Ignatius van Loyola (2) Tom Zwaenepoel

De ommekeer in het leven van Ignatius van Loyola (1491-1556) is spectaculair. Aanvankelijk blijkt hij een ijdele persoonlijkheid met een losbandig leven vol roem en eer. Als officier heeft hij oog voor charme, hoofse elegantie en vrouwen. Behalve een aangeboren stiptheid, gehoorzaamheid en paraatheid draagt hij in zich ook de voor Basken kenmerkende energie en wilskracht. Plotseling verdrijft een 'verdwaalde' kogel echter zijn levensmoed. Het besef dat dit het einde van zijn veelbelovende militaire carrière is, maakt hem depressief. Het is moeilijk te aanvaarden dat een levensdroom niet in vervulling gaat. De mens is een verlangend wezen. In zijn dromen en fantasie bouwt Ignatius een ideale wereld op, waarin de hoogste idealen worden bereikt. Die leiden uiteindelijk tot het doel van iedere mens, het geluk. Iedere mens, waar ook ter wereld, droomt ervan gelukkig te zijn. Ignatius' depressie leidt tot het besef om een andere weg in te slaan, een nieuwe richting te volgen die leidt naar het 'ware geluk'.

Tijdens zijn genezingsproces stort hij zich op de Spaanse vertalingen van twee religieuze bestsellers: een levensbeschrijving van Jezus (Vita Christi) van de

kartuizer Ludolf van Saksen en een verzameling heiligenlevens (Legenda aurea) van de Italiaanse dominicaan Jacobus de Voragine. Vooral de grote heiligen Franciscus van Assisi en Dominicus maken indruk op hem. Die teksten verschaffen Ignatius een innerlijke rust en leiden tot de beslissing om niet langer te kiezen voor heldendaden in de oorlog. Voortaan wil hij als 'echte soldaat van Jezus' voor het geloof strijden.

Zijn bekering krijgt concrete vorm. Hij brengt zijn wapens naar het Mariabeeld op de Montserrat en schenkt zijn kostbare kledij aan een bedelaar. Zo neemt hij symbolisch afstand van het materiële, wereldlijke en vergankelijke. In Jeruzalem ziet en voelt hij de 'plaatsen van Jezus'. In Rome ontfermt hij zich over straatkinderen en verzamelt hij geld voor armen. Hij sticht ook het Martahuis voor prostituees, verzorgt pestlijders en preekt in de straten. Met die 'heldendaden' illustreert Ignatius de kern van het rooms-katholieke geloof: God is liefde. Dat liefdesideaal houdt in dat de mens zijn medemens in zijn hart moet dragen.

Ignatius oefent een vruchtbaar apostolaat uit met zijn geschriften en de vorming van 'leerlingen' die actief zijn in alle bevolkingslagen. Voor hen voorziet

hij een lange opleiding in het geestelijk leven en de studie. Het is belangrijk dat ze het karakter, de wensen en gewoonten van de mens goed kennen en zich daaraan aanpassen om hem in geestelijke vriendschap nabij te komen. Omdat die menselijke zorg zich vooral uit in het gesprek, moeten ze de woorden van de medemens correct duiden en niet veroordelen. Wie onzeker leidt, begrijpt weinig en helpt nog minder. Om te voorkomen dat de raadzoekende zijn eigen ideeën en idealen naloop, moet de geestelijk begeleider hem corrigeren, bijsturen en inspiratie geven. Hij wijst hem op Gods wil en reikt nieuwe wegen, diensten en opgaven aan. Ignatius beseft dat de mens tijdens zijn korte leven op aarde een opdracht te vervullen heeft. Zijn raad luidt: „Werk alsof alles van ons afhangt en vertrouw vervolgens op God alsof alles van Hem afhangt” (homilie van kardinaal Angelo Sodano in de kathedraal van de heilige martelares Aurea, 10 juli 2005). De jezuïeten verspreiden zich vlug. In hun functie als biechtvaders van adellijke families, graven, koningen en keizers hebben ze een grote politieke invloed in Europa en Zuid-Amerika. Tegenwoordig verbinden ze hun dienst aan de armen met hun engagement in

de politiek, de wetenschap en het onderzoek. Zo staan ze in voor de christelijke opvoeding, geestelijke begeleiding de culturele opleiding van jongeren en zetten ze zich in voor vluchtelingen. Vandaag telt de jezuïetenorde ongeveer 20.000 leden. In Ignatius' sterfjaar waren ze met duizend.

In de schilderkunst wordt Ignatius van Loyola afgebeeld met Christusmonogram IHS, drie spijkers en een vlammeend hart. De populaire heilige is de patroonheilige van kinderen, retraitshuizen, soldaten en zwangere vrouwen.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

21 oktober, 20.40 uur, één. Eerste aflevering van *Shetland*, Britse misdaadserie die zich afspeelt in de besloten gemeenschap van de Shetlandeilanden. Leanne is getuige van de verdwijning van een jongeman op een ferry. Een jongentje belandt in het ziekenhuis nadat hij vreemde snoepjes heeft gegeten op het strand. Beide zaken hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken, maar Perez en zijn team leggen al snel een link met de drugshandel.

22 oktober, 21.15 uur, één. *Now is Good*, Brits romantisch drama uit 2012 gebaseerd op het boek *Before I Die* van Jenny Downham. De zeventienjarige Tessa Scott is ongeneeslijk ziek. Terwijl haar ouders en broer ieder op hun manier proberen te aanvaarden dat ze hun dochter en zus gaan verliezen, ontdekt Tessa samen met haar beste vriendin Zoey de wereld.

23 oktober, 20.10 uur, Canvas. In *Wanderlust* praat filosofe Alicja Gescinska met schrijfster en wereldreiziger Lieve Joris (63).

23 oktober, 20.55 uur, Canvas. *Conquest*, eerste aflevering van *Blood and Gold. The Making of Spain*, driedelige BBC-serie waarin historicus, journalist en schrijver Simon Sebag Montefiore op zoek gaat naar tweeduizend jaar Spaanse geschiedenis.

De vrome kudde

Toerist Ingezonden door Walter Vanden Driessche

Jan geniet voluit van de avontuurlijke reis die hij boekte in een alternatief reisbureau. De jungle is inderdaad wonderlijk mooi, maar broeriger heet. Dan duikt ineens een klaterende rivier op. Roept Jan naar een inheemse man in een voorbijvarende prauw:

- Ik zou hier graag zwemmen, maar zitten er hier krokodillen?

De man stelt hem gerust:

- Hier zitten echt geen krokodillen.

Jan duikt in het water en komt gelukkig proestend boven. Hij heeft nog een vraag:

- Waarom zitten hier eigenlijk geen krokodillen?

Antwoordt de man in de prauw:

- Die waren er nochtans wel, maar de piranha's eten hen allemaal op.

Toerist Ingezonden door Jan Umans

Twee Japanners ontmoeten elkaar op het vliegveld.

- Jij bent naar Europa geweest. Hoe was het?

- Dat weet ik niet. Ik heb de foto's nog niet bekeken.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

verharen	reet		vaste bewoner		nucleair		deel v.e. molen	smalle doorgang
					twintiger			
nonsens	natuurproduct		worp			5		uitslover
		2			bodemvoeding		7	
gebrek			oude Duitse munt	slapte				
					riv. in Duitsland		voedingsmiddel	slimheid
ja (Russ.)				mannelijke roofvogel				
mee-dogenloos					8	Japanees gordel		4
				keurig			1	
deel v.d. voet			Euro-peaan		6	artikel		

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---