

Beeld/spraak

Frank BAHNMÜLLER / Jozefien VAN HUFFEL

MASSEMEN | Hij moet niet de grootste zijn, noch de mooiste of de oudste. Hij moet gewoon samenbrengen, de Boom van het Jaar. En dat doet de Massemse Dorpslinde, winnaar geworteld naast de Sint-Martinuskerk, al ruwweg vier eeuwen. Al vier eeuwen figureert hij in kinderspel, in liefdesverhalen en in processies. En al vier eeuwen vangt hij de blikken van wie maar door het dorp beweegt. Hij weet wie het verschil maakt, wie vreugde zaait, wie samenbrengt. En ook, dat dat zelden de mooiste zijn, de besten of de grootsten.



Nieuwe nuntius in ons land

Paus Franciscus benoemde mgr. Augustine Kasujja, titulair aartsbisschop van Cesarea in Numidië en apostolisch nuntius in Nigeria, tot nuntius in België en het Groothertogdom Luxemburg. De apostolische nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel bij ons land en Luxemburg en bereidt eventuele bisschopsbenoemingen voor. Mgr. Kasujja (70) werd geboren in Uganda en is doctor in de theologie. In 1973 werd hij tot priester gewijd. Zes jaar later begon hij al aan zijn diplomatieke carrière in het Vaticaan. Hij voerde diplomatieke missies uit voor de Heilige Stoel in Argentinië, Haïti, Bangladesh, Portugal, Peru, Trinidad en Tobago en in Algerije. Hij was nuntius in Algerije en Tunesië, in Madagascar en op de Seychellen, evenals apostolisch afgevaardigde op de Comoren en La Réunion, zowel als op Mauritius. Hij komt wellicht in de loop van november naar Brussel. Hij spreekt Engels, Italiaans, Frans, Portugees en Duits. Mgr. Kasujja volgt mgr. Giacinto Berloco op, die in augustus ontslag nam omdat hij de leeftijdsgrens had bereikt.

Mgr. Van Looy blijft nog even

Op 10 oktober verlengde paus Franciscus het mandaat van mgr. Luc Van Looy als bisschop van Gent met twee jaar. Bij zijn 75ste verjaardag op 28 september bood de bisschop zijn ontslag aan, maar dat aanvaardde paus Franciscus dus niet.

Nieuwe generaal jezuïeten

Arturo Sosa Abascal is de nieuwe generale overste van de jezuïeten. Tijdens hun 36ste algemene kapittel in Rome verkozen ruim tweehonderd jezuïeten hun confrater uit Venezuela tot opvolger van Adolfo Nicolás Pachón. Sosa was al diens adviseur en afgevaardigde voor de internationale huizen en werken van de Sociëteit.

Halewijn in de prijzen

Het boek *Uit liefde voor de islam* van de vredesactivist Paolo Dall'Oglio, uitgegeven bij Halewijn, dat ook *KERK & leven* uitgeeft,

kaapte dit jaar de Prijs van het Religieuze Boek weg. De Italiaanse jezuïet stichtte in Syrië in 1992 een oecumenische en interreligieuze gemeenschap. In 2013 werd hij ontvoerd en naar verluidt vermoord door Islamitische Staat. *Uit liefde voor de islam* kwam tot stand met de hulp van de Franse journaliste Gabaix-Halalé die twee jaar in het klooster verbleef. In het boek legt Dall'Oglio uit waarom hij zijn ziel voor de islam opende en onderzoekt hij de relatie tussen christendom en islam vanuit een perspectief van hoop. De jury smaakt de geëngageerde, doorleefde en verantwoorde zoektocht naar het samen aanwezig zijn van beide godsdiensten in onze samenleving. De Prijs van het Spirituele Boek gaat naar *Euthanasie. Waarom niet?* van Marc Desmet, jezuïet en palliatieve zorgarts, uitgegeven bij Lannoo. De jury waardeert de onderbouwde en genuanceerde beschrijving van alle medische, menselijke, psychische, fysische, praktische en levensbeschouwelijke elementen van wat de auteur „lijdensbeëindiging” noemt. De publieksprijs lauwerd dezelfde werken. Publiek en jury zijn het dit jaar dus roerend eens. (IVH)

Advertentie

Noem mijn naam

Leven met de dood van een kind

Wat zeg je tegen ouders die een kind verloren hebben? En hoe moeten deze ouders zonder hun overleden zoon of dochter verder leven? Deze bundel geeft woorden waar geen woorden zijn en verzamelt vooral persoonlijke verhalen over het verlies van je kind. Die verhalen worden verteld door rouwdeskundigen zoals Manu Keirse, Johan Maes, Riet Fiddelaers en Leo Fijen. En bij de verhalen horen poëtische teksten die troost bieden en soms ook weer adem geven aan ouders die niet weten hoe ze verder kunnen.

176 blz. • 16,95 euro
bestellingen@halex.be
www.halewijn.info



Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11
bestellingen@halex.be • www.halewijn.info

De boeken zijn ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info