

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**REDACTIE**  
*Algemene redactie*  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
*Diocesane redactie Mechelen-Brussel*  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@trevipus.be  
www.treviplus.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

**COPYRIGHT**  
Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit *KERK & leven*  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

*KERK & leven* is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER**  
Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## GROTE BEURT

Hedwig VAN PETEGHEM

Het is zover, de auto heeft weer een grote beurt nodig. Het is alsof die laatste controle nog maar net is gebeurd, maar ja, de tijd gaat snel. En niet enkel de tijd blijktbaar. Toch wil ik op zeker spelen. Ik stel me daar niet teveel vragen bij, want motorpech in een file of een tunnel kunnen we best missen. Trouwens, we kunnen ons levendig voorstellen hoeveel tijd er dan wel niet verloren zou gaan. Nog liever een gepeperde rekening betalen, dan stil te staan op de pechstrook.

Het is een grote geruststelling te zien hoe vakbekwame mon-

teurs je auto op orde brengen voor de volgende 10.000 kilometer. Vertrouwen biedt zekerheid, die nog het sterkst voelbaar wordt als er geen vertrouwen meer is.

Als het weer zover is, dan sakker ik wel eens, omdat niets nu eenmaal gratis is. Maar dat waait voorbij als een wolk bij stormwind.

En dan vraag ik me af, hoe vaak laat ik mezelf controleren? Natuurlijk mag er ook lichamelijk niet veel misgaan, en zelfs geestelijk, of we zoeken geruststelling bij een arts. Dat bedoel ik echter niet, want voor een goede gezondheid willen we graag een boterham laten.

We hebben ook vertrouwen nodig dat onbetaalbaar is en dat ons hoopvol laat kijken naar de toekomst. Waar vinden we de energie om 'de volgende 10.000 kilometer' met een gerust gemoed af te leggen? Zonder veel hoofdbreken en zonder veel angst voor wat ons nog allemaal te wachten staat. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat onze remmen het niet zullen begeven of dat ons geduld niet opgeraakt? Hoe kan ik maken dat mijn enthousiasme en mijn optimisme niet bij de kleinste tegenslag een flinke deuk krijgen? Ook daarvoor zal ik ergens terecht moeten kunnen en ook dat zal niet zonder moeite gaan.

Ik zoek wat naar mijn woorden, want eigenlijk is het makkelijker gedaan dan gezegd. Ik wil enkel besluiten, dat ik maar kan groeien, dat mijn zicht op de toekomst open blijft, door alles wat mij in handen gelegd wordt. Ik kan rekenen op een bron van Liefde en op mensen die die met hart en ziel toepassen en zichtbaar maken. Bij elke grote beurt zal ik erover waken dat die twee zeker niet verwaarloosd worden. Ik zou niet graag op de pechstrook staan.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

Bij de 33ste zondag door het jaar

## Gebed bij de gaven

In tekenen van brood en wijn  
vatten wij ons leven samen,  
en wij bidden U:  
laat ons brood zijn voor elkaar,  
voedsel dat gegeven en gedeeld wordt  
en dat mensen leven doet.  
Zoals Gij dat zijt voor ons.  
En maak ons voor elkaar  
tot een beker van verbondenheid  
die groeit waar mensen herderen voor elkaar.  
Zoals Gij herder zijt voor ieder van ons,  
vandaag en elke dag van ons bestaan.

Carlos Desoete  
Uit 'In zijn Naam', Halewijn, 2015.

*Zondagsgebed* plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2016*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Ik weet het: we zitten in de tweede van de drie donkere maanden, maar dat wil echt niet zeggen dat we het goede weer voor de rest van dit jaar nu helemaal mogen vergeten. Nee hoor, want de "grooten volkskalender" is zeer duidelijk: aan het einde van deze week moeten we weer een nazomer krijgen: het Sint-Maartenszomerke.

U kent Sint-Maarten wel. Hij is die volksheilige die destijds de helft van zijn mantel aan een arme man gaf die het koud had. Wel, die legende en de weersverwachting worden in één weerspreuk als volgt samengevat:  
**AL MOET SINT-MAARTEN EEN MANTELKE DRAGEN,  
HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN IN ZOMERSE DAGEN.**

Maar pas op: nadien gaat het echt fris worden. Maarten is immers ook een winterbode en een spreuk zegt:  
**SINT-MAARTEN ZIT MET DANK,  
REEDS OP DE WARME KACHELBANK.**

Het is opvallend dat er zoveel Sint-Maartenspreuken zijn die het over de gans hebben. Zoals deze:  
**ALS OP SINT-MAARTEN DE GANZEN OP HET IJS STAAN,  
ZULLEN ZE MET KERSTMIS DOOR HET SLIJK GAAN.**

Die Sint-Maartensgans werd in het leven geroepen door een zoveelste Sint-Maartenslegende. Martinus zou zo ooit eens op de vlucht zijn geweest voor een bende heidenen. Hij ging zich verschuilen in een grot, maar daarin zaten ganzen. Die begonnen natuurlijk lawaai te maken en Maarten werd gevangen genomen. Toen heeft hij die ganzen vervloekt en hij voorspelde dat de mensen hem nadien zouden wreken door jaarlijks op zijn naamdag ganzen te slachten. En zo geschiedde het...

## SUDOKU

	9		6	2				
8	2					9	5	
							2	3
2			5		9		3	7
	5						9	
6	3		7		4			5
9	7							
	1	3					6	8
				6	3		4	

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



	5	3			8			
		7			3			
2	9	6	7	1	4			
			1				5	
	1	4				6	7	
	6				7			
			4	7	6	5	2	3
			3			4		
			2			7	6	

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

