

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit **KERK & leven**
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER**
Olivier Lins

OPKIKKERTJES

TEGENDRAADS

Hedwig VAN PETEGHEM

We hebben niet graag dat mensen dwarsliggen en tegen de stroom invaren. Laat ons maar gewoon doen. Als onze kinderen het leven anders bekijken of aanpakken, denken of hopen we bij onszelf dat ze wel op hun pootjes zullen neerkomen. Als sommige mensen raar uit de hoek komen, worden ze vaak vlug gemeden. We zijn een bepaalde manier van leven gewoon en het is het makkelijkst zich daarnaar te schikken. Zonder het te weten, laten we uitschijnen wat wij ervan denken. Geef het maar toe dat het vaak draait om macht en geld en dat mensen toch vaak

egoïstisch zijn. De sterkste zullen wel winnen en als je de juiste mensen kent, zal je het ver schoppen. Eerlijkheid duurt het langst en mooie liedjes juist niet. Als het erop aankomt, zijn alle mensen hetzelfde. Daar zijn we van overtuigd. En dat vertellen we door aan onze kinderen en — vaak zonder woorden — ook aan de mensen die we dagelijks ontmoeten. Al die zekerheden spaarden we op met de tegenslagen in ons leven.

Als je graag zou hebben dat het dit jaar echt Kerstmis wordt, ga dan gewoon even zitten, het is me om het even waar. En zie en hoor hoe het omgekeerde ook gebeurt en minstens even sterk

is. Ik som er drie op en jij plaatst er nog zeven voorbeelden bij. De tijd en de rust die een bezoeker bij een zieke achterlaat, schenken veel warmte en genegeheid, ook al zit je daar op het eerste gezicht niets te doen. Niets zeggen en stil afwachten kan vaak meer effect hebben dan een hele vracht agressie, waarmee men vaak de boel kapot slaat. Tegen alle logica in solidair blijven opkomen voor mensen die de dupe zijn van de complexe administratie of het verleidelijk comfort, het loont de moeite.

Kerstmis straalt elk jaar opnieuw dezelfde hoop uit, dat de machtigen het niet zullen halen en dat het geluk schuilt in

kleinheid en eenvoud. Als God bereid is om zijn gezicht te verliezen, of liever het te laten zien in Jezus, een klein en miskend kind, dan lijkt het wel de wereld op zijn kop. Ook jij bent een beeld van God, een „mens die van goede wille zijt”. Je zult wel zeven voorbeelden vinden waarmee je het leven van je medemens zalig maakt.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de geboorte ven de Heer

Kerstlied

In 't donker van verdrukking en pijn,
waar mensen niet genoemd
vergeefs op zoek naar veiligheid
tot wanhoop zijn gedoemd,
dat hier uw woord in ons gebeurt,
ons leven door uw Naam gekleurd.

In 't donker van vergetelheid, de mens niet meegeteld,
maar vragend om geborgenheid,
wordt nieuwe hoop gemeld:
Gods woord dat in een mens gebeurt,
ons leven door zijn Naam gekleurd.

Gij komt tot ons, alleen maar een woord:
Ik zal er zijn voor u.
Gij wordt een mens, gezien en gehoord,
Gods beeld voor hier en nu.
Dat nu uw woord in ons gebeurt,
ons leven door uw Naam gekleurd.

Zoals ook toen begint het heel klein:
een kind, een mens van niets,
een stille vraag, om liefde te zijn voor hen die niemand ziet.
Nieuw leven groeit waar God gebeurt
en waar zijn Naam ons leven kleurt.

*Carlos Desoete, uit 'In zijn Naam', Halewijn, 2015, op de melodie van
'Nu is die roe van Jesse gebloeid'*

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Na vandaag gaan de dagen weer lengen, maar dat heeft dan rechtstreeks voor gevolg dat de koude 's nachts fel kan toenemen:
**ALS MET SINT-THOMAS DE DAGEN LENGEN,
BEGINNEN DE NACHTEN TE STRENGEN.**

Anders gezegd:
**ALS DE DAGEN LINGEN,
GAAT DE WINTER ONS DWINGEN.**

Nog anders:
**DE DAGEN AAN 'T LANGEN:
DE WINTER AAN 'T PRANGEN.**

In elk geval: 21 december (de winterzonnwende) is dus duidelijk een keerpunt, vandaar dat men zei:
TOM DRAAIT DE KLOK OM.

En waar deze dagheilige van vandaag in de Lage Landen de klok omdraaide, draait hij in Duitsland niet de klok, maar wel de dag om:
ST. THOMAS KEHRT DEN TAG UM.

SUDOKU

8		1			2	3		5
5							7	
	2		5					
	4			1	7			3
2		7	4		3	6		9
1			2	8				4
					5		3	
	6							1
9		3	7			4		2

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



			8	3		2		
		9	5					
	6	1			9		5	
		6		5			4	
	7						3	
	2			8		5		
	4		6			3	1	
					8	9		
		5		9	7			

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

