

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lanno0@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER: Olivier Lins

OPKIKKERTJES

UIT VRIJE WIL

Hedwig VAN PETEGHEM

Nog vlug gaat X naar de winkel, want thuis zullen de mondjers straks weer klaar zitten om gevuld te worden. Maar het moet vlug gaan. Want elk dag brengt X om negen uur een bezoek aan Martha, die helemaal niet meer uit de voeten kan. Een bezoek is een groot woord.

X loopt even langs, maar het kan wel enkele uren duren. Veel kan X bij Martha niet gaan doen, want de kook en de kuis wordt door iemand anders gedaan. X is echter nog niet goed binnen, of Martha begint haar verhaal. Je moet geen goed luisteraar zijn om te horen dat het het-

zelfde verhaal is van gisteren en eergisteren. Dat kan echter geen kwaad. Het volstaat dat Martha het weer eens allemaal kan zeggen. Dat maakt haar dag goed. Dan is ze voor de rest van de dag weer opgewekt en blijmoedig. X is praatpaal en klaagmuur en klankbord tegelijk. Er gewoon zijn, is eigenlijk al genoeg.

In de Week van de Vrijwilliger is het misschien goed te weten hoe moeilijk het is die mensen te bedanken, maar ook hoe belangrijk. Wie bereid is zijn eigen zorgen even opzij te zetten om wat zon te brengen in de dagen en het leven van een medemens, doet grote dingen, heel grote.

Zelf staan ze in de schaduw, want de zon is voor hun naaste. Hen bedanken, kan dan ook niet in het volle licht. Dan verliest al hun werk immers zijn kracht. Geregeld een schouderklopje, een teken van waardering en een bevestigend woordje volstaan om hun tijd en hun energie met anderen te delen.

Dus aan iedereen die vrijwillig beschikbaar is voor anderen, dank u wel.

De naam in dit verhaal is fictief en u krijgt de kans hem of haar een gezicht te geven. Bovendien is X zo anoniem, dat jouw naam er misschien kan staan.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.



Zondagsgebed

Bij de 2de zondag in de veertigdagentijd

Verbinding zijt Gij
mijn God
met waar ik U nog niet zie
een overtocht
tussen oevers
waarvan er maar één
me vertrouwd is.

„Vergeet elk woord over Mij,”
zegt Gij,
„verlaat elk beeld
dat je van Mij hebt,
dan zal het woordeloze
tot je spreken
en zal het beeldloze
je overweldigen.
Het onherbergzame
van de stilte
wordt je tweede thuis.”

„Ik wacht daar al zo
lang op jou,”
zegt Gij,
„kom toch snel,
maaltijd wil ik
met je houden,
eet en drink Mij,
wees mijn vriend.”

Erik Galle

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Alle weerspreuken voor deze tijd van het jaar zijn het roerend eens: er mag in maart liefst geen neerslag vallen. Die hoop drukten onze voorouders uit in spreukvorm:

MAARTSE REGEN BRENGT GEEN ZEGEN.

Een andere:

VOCHTIGE MAART DE BOEREN SMARTEN BAART.

En nog anders:

EEN NATTE MAART IS MAAR WEINIG WAARD.

Nee, zeiden onze agrarische voorouders: hoe droger maart is, hoe beter:

STOF IN MAART IS GOUD WAARD.

De meest opportunistische boeren zagen het als volgt:

DROGE MAART

NATTE APRIL

KOELE MEI

VULLEN DE SCHUUR EN DE KELDER ERBIJ.

Maar, de spreuken mogen zeggen wat ze willen, onze voorouders mochten dan al tientallen spreuken over een droge maart gemaakt hebben... men wist dat maart sowieso niet te vertrouwen was. Maart is zelfs – zo stelde men het vast – traditioneel een natte maand:

IN MAART ZIJN ER 99 BUIEN.

Maar men troostte zich met deze wijsheid:

MAARTSE BUIEN

BRENGEN EEN SCHONE ZOMER.

SUDOKU

	7	6	8			9		
	1		6	4				7
				9	7			6
	4		7			8	6	
		7				3		
	6	9			4		5	
1			4	3				
7				5	8		9	
		8			1	4	3	

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



7			4				8	
		3	5					
		9			1		4	3
	9					4	1	
3								7
	7	4					9	
4	5		1			6		
					2	1		
	8				3			2

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

