

## 12 MAART 2017 – TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

## EERSTE LEZING

GENESIS 12, 1-4a

In die dagen zei de Heer tot Abram: „Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”

Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

## TWEEDE LEZING

TWEEDE BRIEF AAN TIMOTEUS 1, 8b-10

Dierbare,

Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus. Nu is zijn genade openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.

## EVANGELIE

MATTEUS 17, 1-9

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: „Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij niet uitgesproken, of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: „Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees.

Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: „Staat op, en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: „Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan.”

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting  
Breda, www.rkbijbel.nl

## COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN A-JAAR

— Luc DEVISSCHER —

## De stem

**EVANGELIE • Een nieuwe gedaante.** Petrus, Jakobus en Johannes worden door Jezus meegenomen op een hoge berg. Boven op de top wordt het trio de bevoorrechte getuige van een gedaanteverwisseling van Jezus. Zijn aanschijn begint te stralen en zijn kleren te glanzen. De leerlingen krijgen zicht op Pasen. Het is een schitterend vergezicht, vol zon en licht. Terwijl ze dachten er alleen te zijn met Jezus, laten plotseling twee andere uitblinkers uit de joodse traditie zich zien, Mozes en Elia. Alsof de drie leerlingen lucht voor hen zijn, zijn ze in gesprek met Jezus. Waarover ze het hebben, wordt niet gezegd. Hemels is het in elk geval.

Petrus dringt zich op. Hij wil erbij horen. De aanwezigheid van Mozes en Elia brengen hem in extase. De anderen beneden moesten het eens weten. Zijn voorstel om viptenten op te slaan, wordt echter onverwacht overschaduwde door een stem uit een wolk. Nochtans verduistert de wolkstem niets. Integendeel, ze spreekt heldere taal over Jezus: „Hij is de geliefde Zoon.” De lezers van Matteüs herinneren zich ongetwijfeld de eensluidende stem van toen bij het doopsel van Jezus bij de Jordaan. Daar waren Petrus, Johannes en Jakobus niet bij aanwezig. Zij horen de stem hier voor het eerst en krijgen de boodschap mee te luisteren naar Hem, naar de stem van de geliefde Zoon. De verlichte wolkstem werkt echter averechts. Het paasgevoel van de leerlingen smelt als sneeuw voor de zon. Ze werpen zich op de grond om hun gezicht te kunnen verbergen. Godsvrees heeft hen overmand.

Gelukkig komt de geliefde Zoon nader tot hen. Hij raakt hen aan tot opstaan. Ze hoeven niet bang te wezen. Petrus, Jakobus en Johannes heffen de ogen op. Ze zijn weer met Hem, allen één. De afdaling kan beginnen. Onderweg naar beneden bezweert Jezus hen daarover met niemand te praten, niet eerder dan dat de Mensenzoon zelf is opgestaan. Ze hebben nu wel het hemelse eindpunt gezien, maar de kruisweg daarnaartoe is nog lang.

**LEZINGEN • Een nieuw bestaan.** Land en volk. Dat is het wat God aan Abram belooft. Het blijft een fascinerende vraag waarom Abram bij het horen van Gods stem zijn land, stam en ouderlijke huis achterlaat. Sterker nog, hoe komt het eigenlijk dat Abram God kan horen? In de cultuurwereld waarin Abram opgroeit, is het goddelijke nog onlosmakelijk verbonden met de natuur. Wat de mens te boven gaat, is van de goden: oorlog, vrede, wijn, graan, vruchtbaarheid, liefde. Om het een te vermijden en het ander aan te trekken, brengt de mens aan de respectieve goden de vereiste offers. Voor iemand als Abram is dat religieuze systeem niet meer vol te houden. Hij wil eruit. Diep in zich hoort hij een andere God die hem oproept weg te trekken. Abram laat veel achter. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en zijn gevolg gaat Abram op weg naar Kanaän (zie Genesis 12, 5). Gaandeweg groeit bij Abram het besef dat die andere God die hem riep om te vertrekken, beschermend met hem mee gaat. Waarom werd Abram uitverkoren? Niet om hemzelf of om zijn familie of zijn volk. Zijn uitverkiezing mikt op alle volken op aarde. De hele schepping – alles en allen – moet ‘via’ Abram kunnen thuis komen bij God. Wat een zegen! Ja, maar toch niet vanzelfsprekend voor wie geroepen wordt daarvan het lichtende voorbeeld te zijn. Abram en zijn nageslacht krijgen een zware verantwoordelijkheid te torsen. Je zult maar het uitverkoren volk zijn! Toch doet Abram wat hem door God wordt opgedragen. Zijn naam zal Abraham worden, de vader van vele volken.

**Een nieuw leven.** Niet zagen, maar dragen dat kruis. Elk zijn deel. Alles moeten we geven voor het evangelie, die goede boodschap over Christus Jezus. God heeft ons daartoe geroepen. Niet op basis van enige verdienste van onzentwege. Neen, onze uitverkiezing is er uitsluitend omdat God daartoe uit genade besloten heeft. Hoe die goddelijke genade te werk gaat? Sinds Christus Jezus op een heel eigen manier. Zijn verschijning als Redder en zijn verkondiging van het evangelie hebben de vergankelijke dood werkeloos gemaakt en aan het leven een onvergankelijk licht gegeven. Die paaskracht houdt ook ons staande. Wij getuigen daarvan niet totterdood, maar tot in eeuwigheid.

- De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
- Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be