

Het heiligenboek

De heiligen van 2009 Tom Zwaenepoel

Met de komst van paus Benedictus XVI kwam er een einde aan de inflatie van de zalig- en heiligverklaringen onder het Poolse pontificaat. Voortaan werden de heiligverklaringen gegroepeerd in één plechtigheid, meestal in de maand oktober, en leidde de paus een zaligverklaring niet langer zelf, maar stelde hij een gedelegeerde aan. Daarmee wilde de Duitse paus het unieke karakter van een heiligverklaring beklemtonen. Terwijl het aantal nieuwe zaligen en heiligen sterk afnam, benadrukte Joseph Ratzinger dat iedere gelovige wordt opgeroepen te leven naar hun voorbeeld. Ieder van ons kan het pad van de heiligheid bewandelen en zo een voorbeeld zijn voor de toekomstige generaties. Wie heilig wordt, is niet gebonden aan een land, een continent, een taal of een cultuur.

Op 26 april 2009 sprak Benedictus XVI vijf gelovigen heilig. Alles zes gaven diepe zin aan hun eigen leven. Zij zetten zich vrijwillig in om het Rijk van God op deze aarde te verwezenlijken. De Italiaanse parochiepriester Arcangelo Tadini (1846-1912) ontfermde zich als priester van het Italiaanse bisdom Brescia over arbeiders en arme vrouwen. Hij maakte grote indruk door zijn levenshouding en zijn overtuiging

dat enkel Christus het fundament van het leven kan zijn. Zijn landgenoot Bernardo Tolomei (1272-1348) was oorspronkelijk een succesvol ridder, maar werd vanwege een oogkwaal gedwongen een punt te zetten achter zijn veelbelovende carrière. Hij was amper nog in staat scherp te zien en koos als kluizenaar voor een leven van boete en gebed. Later stichtte hij de Olivetanen, een benedictijner monnikencongregatie. Hij wilde zijn leven in dienst van zijn medemens organiseren en kreeg daartoe de kans toen de pest uitbrak. Samen met enkele medebroeders verliet hij de abdij en ontfermde hij zich over pestlijders. Uiteindelijk werd hij zelf besmet en stierf.

De derde heilige is de Portugees Nuno Álvares Pereira (1360-1431). Hij was oorspronkelijk een succesvol edelman met talrijke contacten. Als generaal streed hij succesvol voor de Portugese soevereiniteit tegen de Castiliënen. Hij stond onder andere aan de basis van de Portugese onafhankelijkheid. Door die triomf werd hij overladen met eretiteln en rijkdom. Een keerpunt in zijn veelbelovende carrière was het overlijden van zijn echtgenote in 1387. Zijn militaire en politieke leven ruilde hij in voor een religieus bestaan als karmeliet. Zijn

plan om Portugal te verlaten en in het buitenland een anoniem leven te leiden, kon hij niet uitvoeren. De koning, die hem nog steeds een warm hart toedroeg, hield hem in Lissabon. Zijn broedernaam was Nuno van de heilige Maria. Als lekenbroeder nam hij de kleinste taken op zich en leidde een teruggetrokken bestaan in gebed. In de stad ontfermde hij zich over diegenen die geen rechten hadden.

Na zijn dood vereerde het volk broeder Nuno meteen als een heilige. Pas in 1918 verklaarde Benedictus XV hem zalig. Het wonder voor de heiligverklaring kwam er in 2000. Toen genas een vrouw op Nuno's voorspraak, nadat haar oog door kokende olie was verbrand. Acht jaar later werd dat mirakel erkend door het Vaticaan. Tijdens zijn homilie zei Benedictus XVI dat deze nieuwe heilige aantoonde dat „het in elke situatie, zelfs van militaire aard of in een oorlogstoestand, mogelijk is te handelen en te leven vanuit de waarden en beginselen van het christelijke leven”. Voor de Portugese bisschoppenconferentie is hij in tijden van economische crisis een groot voorbeeld.

Benedictus XVI sprak in 2009 voorts nog twee Italiaanse religieuzen heilig. Geltrude Co-

mensoli (1847-1903) stichtte de congregatie van de zusters sacramentijnen van Bergamo. Centraal stonden aanbidding en een streng en ascetisch leven. Caterina Volpicelli (1839-1894) kon haar hartenwens om kloosterzuster te worden aanvankelijk niet vervullen, omdat ze een te zwakke gezondheid had. Uiteindelijk kon ze zelf een gemeenschap stichten, waarin de devotie tot het Heilig Hart van Jezus centraal stond, het instituut van de dienaressen van het Heilig Hart.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

Omroep

26 april, 21.15 uur, Canvas (*herhaling op 27 april om 19 uur*). Eerste aflevering van *Bevergem*, absurde fictieserie over een West-Vlaams dorp met ontspoorde inwoners, gedreven door foute ambities en ijdelheid. Op een dag neemt stand-upcomedian Freddy De Vadder zijn in Bevergem intrek. Niemand weet waarom en De Vadder zelf doet er het zwijgen toe.

27 april, 22.05 uur, Canvas. *Jacques Brel, fou de vivre*. Muziekdocumentaire uit 2017 over België's grootste bard.

29 april, 15.30 uur, één. *Sissi*, onsterfelijke Oostenrijkse romantische klassieker uit 1955 met Romy Schneider als Sissi en Karlheinz Böhm als keizer Franz Joseph.

30 april, 20.15 uur, Canvas. *Ape-man-Spaceman*, eerste aflevering van de vijfdelige BBC-serie *Human Universe* uit 2014 die de ontstaansgeschiedenis van de mens probeert te achterhalen. En ook, wat heeft de kosmos nog in petto voor de mensheid?

De vrome kudde

Huwelijksfeest Ingezonden door Mathilde Van Diessen

Tijdens een huwelijksfeest raken twee gasten met elkaar aan de praat.

– Vroeger had ik een hekel aan trouwfeesten. Elke keer was er wel een oom of tante die me aanstootte en zei: „En nu jij, hé?”

– Ja, dat ken ik. Supervervelend, niet?

– Inderdaad. Maar ik heb dat uiteindelijk fijntjes opgelost.

– Hoe zo dan?

– Toen ik op begrafenissen hetzelfde bij hen begon te doen, zijn ze er meteen mee opgehouden.

Vakantieled Ingezonden door Victor Scheppers

Een vrouw is net terug van vakantie en vertelt over het auto-ongeluk waarvan haar man het slachtoffer is geworden.

– Drie dagen lag hij in de coma!

Waarop haar verstrooide vriendin:

– En heeft hij mooi weer gehad?

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

workshop	4	ogenblik	speech	hoorbare slag	aanwijzend vrw.		
			wafeltje				8
derhalve		bijwoord	1	apenstaartje		grove vezelstof	
			vruchten-drink	3			
verwonding		deel v.e. voet	platina		7	vishaakje	meer dan normaal
				Griekse godin			6
na	bedremmeld		pluk haar	aangrenzend			
tropisch regenwoud					schuif		ultraviolet
			5	tint			
gewicht		bokstern		Sp. landvoogd			2

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

© De Puzzelaar

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---