

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lanno0@treviplus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER: Olivier Lins

OPKIKKERTJES

WEERBERICHT

Hedwig VAN PETEGHEM

„Lichtbewolkt met af en toe een streepje zon en wat opklaringen, maar tegen de avond mogen we regen verwachten.” Dit doorde-weekse weerbericht, met van alles wat, klinkt ons vertrouwd in de oren. Wat meer standvastigheid in het weer zou ons landje niet misstaan. Veel warmte en zon hebben we nodig.

Maar ja, we weten het, aan het weer kunnen we niets doen. We moeten het nemen zoals het komt. Misschien zijn we makkelijk getroost met de belofte dat er na regen altijd zonneschijn komt.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat gezichten van men-

sen nogal vaak op weerberichten lijken. Heel wat woorden en uitdrukkingen wijzen zelfs in die richting: huilbuien, een betrokken gezicht, een gezicht dat op onweer staat, stralen van vreugde, het zonnetje in huis zijn. We maken voor een deel dus toch het weer. Dat maakt mensen zo mooi en sterk: dat zij jouw vreugde kunnen zijn, jouw troost, jouw zon. Ze maken jouw lente mogelijk.

Bewonderenswaardig vind ik het, ja zelfs onbegrijpelijk, dat sommige mensen zelf in de knoei zitten, alle redenen hebben om er depri bij te lopen en toch nog de energie en de fut hebben om anderen op te mon-

teren, gerust te stellen en hoop te geven. Alsof ze niet genoeg hebben aan eigen zorgen en eigen leed. Die mensen kunnen verder kijken dan een druilerige dag of wisselvallig weer. Ze zien dat het ondanks alles toch zomer zal worden. Ontluiken zal alles, en bloeien en vruchten dragen. En wat in de natuur kan, kan ook bij de mens, zelfs veel meer dan dat. Je medemens kan je dag kleuren, hoe donker hij ook lijkt.

Waar halen zij de kracht? Uit zichzelf kan niet, want dan zouden ze vlug uitgeput zijn. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Op een of andere manier werkt in hen het geloof, zodat achter de donkerste wolk de zon toch

licht geeft. Dat geloof toelaten, ondanks alle voorspellingen, vraagt elk dag weer moeite. Het negatieve mag het laatste woord niet krijgen. Dat geloof is de moeite waard, als je daardoor lange gezichten ziet opklaren.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 4de paaszondag

Waar zou ik U kunnen vinden
dan in deze door U
bewoonde stilte
door U gekneed
tot diep verborgen
aanwezigheid?

U die mijn
niet kunnen kent
weet heeft van
mijn niet weten

U die mij doorgroondt
mijn onmacht proeft
een balsem legt
op de pijn die mij bewoont
en in elke kamer van mijn ziel
iets van U achterlaat:
uw stille stem, uw mededogen
het merkteken van uw
onuitwisbare aanvaarding
en grenzeloze erbarming.

Jo Spoor

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

We zijn nu de meimaand ingestapt. Dat is een maand waarvan men in het algemeen veel verwacht: zachte temperaturen, bloemen en groen. Maar wie er de volkskalender op na kijkt, merkt dat door de tijden heen totaal andere verwachtingen werden gesteld aan de maand mei. Nee, zei men vroeger, mei moet koel zijn:

**EEN KOUDE MEI
IS EEN GOUDEN EI.**

En het omgekeerde is dus ook waar:
**IS 'T WEER IN MEI ZEER MOOI
DAN ZIET DE SCHUUR MAAR WEINIG HOOI.**

Daarnaast moet mei ook vrij regenachtig zijn, zeg maar “wak”:
**MEI KOEL EN WAK:
VEEL KOREN IN DE ZAK.**

Natuurlijk mag er nooit te veel regen vallen:
**IS 'T KOEL, MAAR NIET TE NAT IN MEI
DAN IS HET HOOIBOERKE BLIJ.**

Wanneer er in de meimaand een mals buitje valt, mag je met onze voorouders zeggen:
HET REGENT GRAS IN MEI.

Dat gras speelt in de meimaand een cruciale rol in de weerspreuken:
**MET DE MAAND MEI
BLIJFT GEEN KOE UIT DE WEI.**

SUDOKU

						1	6	
6						5		
9	8	4			6			
	5	6	9		2	3		
			4		7			
		7	8		5	6	4	
			7			8	5	1
		5						7
	1	2						

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



	7	3				2		
		2	3	9				4
	6			5			3	
7			2					1
	2						5	
3					4			2
	3			2			1	
9				3	8	7		
		5				4	8	

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

