

7 MEI 2017 – VIERDE PAASZONDAG

EERSTE LEZING

HANDELINGEN DER APOSTELN 2, 14a.36-41

Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: „Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.”

Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: „Wat moeten we doen, mannen, broeders?”

Petrus gaf hun ten antwoord: „Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, zovelen de Heer onze God zal roepen.”

Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: „Redt u uit dit ontaarde geslacht.”

Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

TWEDE LEZING

EERSTE BRIEF VAN PETRUS 2, 20b-25

Dierbaren,

Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.

Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen.

Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

EVANGELIE

JOHANNES 10, 1-10

In die tijd zei Jezus: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.”

Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.

Een andere keer zei Jezus tot hen: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting Breda, www.bijbel.net

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN A-JAAR

— Luc DEVISSCHER —

De deur staat open

EVANGELIE • De Sint-Martinuskerk in Rijmenam is gebouwd op een zandheuvel. Niet zomaar. Bij hoge waterstand overstroomde de Dijlevallei geregeld. Een parochieherder vertrouwde me toe dat herders op deze heuvelrug hun toevlucht kwamen zoeken, om zo hun schapjes op het droge te houden. Een mooi beeld over herderen toen en nu. In een dispuut met de Farizeeën maakt ook Jezus gebruik van dat beeld. Het gaat over de tegenstelling tussen een vreemde voor wie de schapen op de vlucht gaan en iemand die door de schapen gevolgd wordt omdat ze zijn stem kennen. De Farizeeën begrijpen die versluierende taal van Jezus niet, maar onverminderd vervolgt Jezus, nu met een gelijkenis over Hemzelf: „Ik ben de deur voor de schapen.” Wie door Hem gaat, zal weide vinden.

Een beeld werkt maar als je het in de realiteit terugvindt. De schaapherders in Rijmenam zijn verdwenen. Herders van mensen of ‘pastors’ kwamen in hun plaats. Zij probeerden de hun toevertrouwde kudde naar best vermogen te verweiden. Vandaag zijn er nog altijd herders. Ze heten nu ‘pastores’. Ze worden als ploeg aangesteld door bisschop of deurwachter. Samen gaan zij „door de deur van de schapen” om herderschap op te nemen.

De kudde volgt de herders als die spreken vanuit een herkenbare stem. Dit is nooit eenvoudig, in Jezus’ tijd ook niet. De evangelist Johannes vertelt herhaaldelijk hoe er onder de Joden verdeeldheid was over de stem van Jezus. Pas in de tuin van de verrijzenis weerklinkt ze een eerste maal in haar volheid (zie Johannes 20, 1-18). Op de eerste dag van de week begaf Maria van Magdala zich naar Jezus’ graf. Ze ziet dat de steen van het graf is weggehaald. Waar is Jezus naartoe? Ze begrijpt niet wat er is gebeurd. Plotseling ziet ze Jezus staan, maar ze meent dat hij de tuinman is. Weet hij soms waar Jezus is neergelegd? Jezus spreekt haar aan bij haar naam: „Maria!” Aan zijn stem herkent Maria Jezus. Ze gaat door de open schaapspoort en ziet de verrezen Heer. Ze is gered.

De schaapspoort is een open deur waarlangs de schapen binnenkomen en weer uittrekken om weide te vinden. Ze vertrouwen op de verwijzingen van de herders en volgen hun stem. De deurwachter houdt voor hen de poort open. Dat is de Geest die een waakzaam oogje in het zeil houdt om de kudde te beschermen tegen dieven en rovers. Die proberen via een andere weg bij de schapen te komen. Het is de weg van het slachthuis. Daar is niets anders dan slachten en kelen. Die weg loopt dood en alles gaat er verloren. De schaapspoort met Jezus als deur leidt naar het leven, in al zijn volheid. Het is de poort van de redding.

LEZING UIT HANDELINGEN • In de Dossinkazerne in Mechelen weidt/wijdt de gids mijn leerlingen in over Holocaust en mensenrechten. Ze hangen aan zijn lippen. Hij leert hen hun eigen wereld met andere ogen te zien. Zo doet hij ook met mij: „Als het om Jodenhaat gaat, heeft ook het christendom boter op het hoofd. Christenen staken immers vanaf het begin een beschuldigende vinger uit naar de Joden voor de kruisdood van Jezus.” Inderdaad, in het tweede boek van Lucas mogen de Joden het meermaals horen dat zij Jezus van Nazaret ter dood brachten. Zoals ook Petrus hier, op de dag van Pinksteren. Zoekt hij voor zichzelf een zondebok om in het reine te komen na het kraaien van de haan?

Foutieve veralgemeningen leiden tot vooroordelen. Hollanders zijn gierig en West-Vlamingen stug. Sommige Joden – vooral hun leiders – waren tegen Jezus, anderen volgden Hem. Ze waren *allemaal* Joden, ook de man uit Nazaret. Lucas had Petrus dus beter wat gas laten terugnemen. Toch is de Messiasmoord niet datgene wat voor Petrus onomstotelijk vaststaat. Neen, het gaat er voor hem om dat God Jezus „tot Heer en Christus heeft gemaakt”. Dat overstijgt elke kruisschuld. „Wat staat ons dan te doen?”, vragen de toehoorders. Petrus houdt hen en alle mensen een bekeringsdoopsel voor in naam van Jezus Christus. Dan ontvangen ook zij de gave van de Heilige Geest. Drieduizend mensen ontwaken uit hun verdoving en geven nog diezelfde dag gehoor aan dat woord van Petrus.

LEZING UIT PETRUS • Voor de verdwaalde schapen die zich keren naar hun herder Christus is de uitdaging niet min: leven zonder zonde en bedrog. Zijn zorg voor onze ziel maakt het echter de moeite waard.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

LEZINGEN DOOR DE WEEK | Maandag 8 mei: Handelingen der Apostelen 11, 1-18 en Johannes 10, 11-18 • Dinsdag 9 mei: Handelingen der Apostelen 11, 19-26 en Johannes 10, 22-30 • Woensdag 10 mei: Handelingen der Apostelen 12, 24 — 13, 5a en Johannes 12, 44-50 • Donderdag 11 mei: Handelingen der Apostelen 13, 13-25 en Johannes 13, 16-20 • Vrijdag 12 mei: Handelingen der Apostelen

13, 26-33 en Johannes 14, 1-6 • Zaterdag 13 mei: Handelingen der Apostelen 13, 44-52 en Johannes 14, 7-14 • Zondag 14 mei (Vijfde paaszondag) Handelingen der Apostelen 6, 1-7 – Eerste Brief van Petrus 2, 4-9 – Johannes 14, 1-12.

EUCHARISTIE OP RADIO | 7 mei, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

EUCHARISTIE OP TV | 7 mei, 10 uur, VRT één: vanuit het Sint-Lutgardiscollege in Oudergem. Het Lutgardiskoor werd voorbereid door Marleen Bois d’Engien, Elke De Ridder en Marc Gaij. Op keyboard speelt Marc Gaij.