

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lanno0@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT
Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit **KERK & leven**
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER:** Olivier Lins

OPKIKKERTJES

HET ZONNETJE IN HUIS

Hedwig VAN PETEGHEM

De zon brengt met haar stralingstechnieken een hele metamorfose teweeg, zowel in de natuur als op de gezichten van mensen. Je moet daar niets voor doen, want het gebeurt vanzelf, als een geschenk vanuit de letterlijke hemel. Natuurlijk moeten we er niet alles van verwachten. Het grondwerk is voor ons: zorgen voor een goede bemesting, zaaien en onkruid wieden.

Of toegepast op de vreugde van de mensen: ook daar moet gezaaid en gevoed worden en ook daar mag het onkruid niet alles overwoekeren. Nogal makkelijk lopen we te kijken naar de

grond, gebukt onder zorgen en allerlei ontgoochelingen. De zon schijnt, maar we hebben het niet gezien, of niet willen zien. En toch werkt het zo: de hemel heeft een deal met de aarde en de aarde met de hemel. Het een betekent niets zonder het ander.

Op dezelfde wijze kom je mensen tegen die 'het zonnetje in huis' zijn. Ze breken de cocon open waarin we ons met ons eigen noodlot hebben genesteld. Krampachtig houden we onze handen gesloten, bang ook dat nog te verliezen wat ons nog rest. Nochtans zijn er enkele mensen die ons weer doen kijken naar het licht, die de zon in ons leven binnenbrengen. Zij brengen wat

hemel in ons 'aardige' bestaan. Want zo werkt solidariteit. De een kan niet zonder de ander. Iedereen kent zulke mensen en we noemen ze zalig. Want terwijl wij aan het grondwerk bezig zijn, allerlei middelen zoeken om van de dagelijkse kommer verlost te raken, brengen zij onverwacht en vanuit een andere hoek wat licht en wat hemel binnen. Ik zou zeggen, ontvang die mensen met open armen.

Als ik zie dat het met de letterlijke hemel zo werkt, als ik dagelijks merk dat mensen zonne-energie voor elkaar kunnen zijn (ook al zijn er die elkaar het daglicht niet gunnen), dan durf ik de lijn door te trekken. Als je

geloofd dat God mens geworden is, dan kan het niet anders of je komt Hem tegen. De hemel waarin je gelooft, verlicht de aarde, ook vandaag al. Zolang je maar niet te veel naar je eigen tenen staat te staren..

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.



Zondagsgebed

Bij de 11de zondag door het jaar

Geest van liefde,
Vuur dat verteert,
„Kom over mij”
en laat het Woord
als het ware weer mensworden in mij.

Mocht ik Hem
nog een mens-zijn erbij aanbieden
waarin Hij heel zijn mysterie
opnieuw kan doorleven.

O, Vader,
buig U neer
over uw arm, klein schepseltje.
„Overschaduw mij”
en zie in mij nog enkel
„Hem in wie U al uw vreugde vindt.”

Elisabeth van de Drie-eenheid

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2017*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbeke, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascoli, Onze Lieve Vrouwehof 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Viasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen zou het volgens de volkskalender niet mogen regenen. Dat zou namelijk nadelig zijn voor de gerst. Donderdag is het de naamdag van Sint-Vitus en een spreuk zegt:

**ALS HET OP SINT-VITUS REGENT,
WORDT DE GERST NIET GEZEGEND.**

Volkskalenders in verschillende landen spreken elkaar niet zo vaak tegen, maar soms zijn er toch duidelijke verschillen. Neem nu de Nederlandstalige spreuk voor vrijdag die het alweer over regen heeft. Daarbij moet je wel weten dat Sint-Vitus volks ook Sint-Veith wordt genoemd. De spreuk gaat zo:

**ALS HET REGENT OP SINT-VEITH,
DAN REGENT HET ZES WEKEN IN EEN TIJD.**

Zes weken, dat zijn dus 42 dagen. Wel, in dat geval kunnen we dan maar beter naar Engeland uitwijken, want daar regent het dan minder lang... hoor maar:

**IF ST. VITUS' DAY BE RAINY WEATHER,
IT WILL RAIN FOR THIRTY DAYS TOGETHER.**

Dertig dagen dus maar en dat zijn dus twaalf regendagen minder dan bij ons. Vroeger zei men ook dat de echte zomer begon op Sint-Vitusdag en die bewering werd ondermeer gestaafd door deze spreuk:

SINTE-VEITH VERANDERT DE TIJD.

Bedoeld werd dus: de verandering van lente naar zomer.

Maar de volkskalender zou de volkskalender niet zijn zo die dat ook niet veel plastischer zou uitdrukken. Vliegen zie je in de zomer en dus hanteerde men die vliegen langs een spreuk om de intrede van de zomer aan te kondigen. En dat ging als volgt:

**ZORG WEL VOOR DE WIEGEN,
WANT SINT-VITUS BRENGT MET HEM DE VLIENEN.**

SUDOKU

9	8							
		5	9				2	
	6		4	1				
5			6		8		3	
3	4		5			7	9	
6		9	7					5
			6	1			9	
	2				7	3		
							6	4

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



3			8			5		
		5		2			8	
	9			1			3	
	2					9		
		3	2		7	8		
		9					6	
	4			7			2	
	1			4		6		
		8			1			7

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

