

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lanno@treviplus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit **KERK & leven**
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER:** Olivier Lins

OPKIKKERTJES

HONDERD PROCENT

Hedwig VAN PETEGHEM

Het hoogste percentage is vaak ons streefdoel in alles wat wij doen en laten doen. Het begint al met de punten op school (wat me eerlijk gezegd meestal niet lukte). Als het minder is, kan het altijd beter. Sommige mensen moeten dan voortdurend op de tippen van hun tenen lopen, waardoor ze last krijgen van hun rug en kuiten. Natuurlijk kunnen we trots zijn op goede resultaten en ik wens het iedereen toe. Wat echter met de mensen – kinderen zowel als volwassenen – die het niet aankunnen? Zijn zij dan minder waard omdat ze niet aan de lat kunnen die mischien wel te hoog is gelegd?

Ik heb het intussen allang niet meer over schoolrapporten, maar we diegene die in zijn beroep of functie een fout durft te maken. Ik denk aan de koppels die – zonder dat ze het beseffen – veel (te veel) verwachtingen hebben over en eisen stellen aan elkaar. Wie kan dat vandaag nog volhouden, als je de perfecte partner moet zijn, de feilloze vader of moeder en zelfs als kind de volle verantwoordelijkheid moet dragen?

Hoor me niet zeggen dat fouten en tekorten goed zijn, maar krijgen we alstublieft nog wat tijd om te groeien en te verbeteren? Hoe veel kansen krijgen we nog om te oefenen en ervaring op te doen? Het blijft een voort-

durende uitdaging de ander te nemen zoals hij of zij is, anders dan jezelf en bovendien met zijn/haar fouten en gebreken. Ik zou de mensen geen eten willen geven die in hun auto zitten te sakkeren en te mopperen op de onhandigheid of traagheid van andere chauffeurs. Als je fouten maakt, moet je je verantwoordelijkheid dragen. En een stap opzij doen. Politiek is dat zo en relationeel blijktbaar ook.

Dat de maatstaf van honderd procent wordt gebruikt bij wiskundige berekeningen en in economie, kan ik best begrijpen. Mag het echter op het vlak van menselijke ontmoeting en geloof niet minder zijn? Of wil-

len we koste wat het wil appels plukken in de lente? Het is goed dat we de droom van liefde en vrede voor ogen houden, maar intussen moeten we het geduld en de ruimte krijgen om ernaar toe te groeien, een leven lang. Als je geloof zo groot is als een mosterdzaadje is het al goed. Meer moet dat niet zijn.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 13de zondag door het jaar

Heer, Gij hebt ons een heelal gegeven, maar wij blijven liever in ons eigen kringetje ronddraaien. Gij laat de zon opkomen voor goeden en kwaden, maar wij kunnen zo moeilijk de zon voor anderen zien schijnen. Gij hebt een hemel als gewelf boven ons hoofd gespannen, maar wij hebben toch zo'n moeite om erin te geloven. Gij hebt ons de vier windrichtingen gegeven, maar wij weten niet meer waar U te zoeken. Gij hebt één aarde geschapen als woonplaats voor ons allen, maar wij hebben ze verdeeld in een eerste, tweede, derde en vierde wereld. Gij toont ons de regenboog als een teken van uw trouw, maar wij gebruiken uw kleuren om mensen te discrimineren.

Leer ons te beseffen hoe wij verkeerd bezig zijn.
Leer ons uw gaven als dankbare kinderen te aanvaarden
en ze naar uw wijsheid en goedheid te gebruiken.

G. Verfaillie

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2017*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelita, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascoli, Onze Lieve Vrouwekerk 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Op het kalenderblaadje van de oude volkskalenders zal je lezen dat het de naamdag is van de Heilige Zevenslapers. Ik heb eens opgezocht waar die naam vandaan komt. Blijkbaar gaat het hier om zeven broers uit Ephese, zeven jongelingen die tijdens de christenvervolgingen door keizer Decius in de derde eeuw moesten gaan schuilen in een grot. Daar vielen ze in slaap en ze ontwaakten pas in het midden van de vijfde eeuw toen de christenvervolgingen dus al lang weer achter de rug waren.

Die Zevenslapers dragen ook een paar weerspreuken met zich mee, meer in Duitsland dan in onze contreien. Een uit het Duits vertaalde spreuk gaat zo:

**ALS HET OP ZEVENSLAPERSDAG REGENT,
IS HET VOOR ZEVEN DAGEN OF VOOR ZEVEN WEKEN.**

Nog een Duitse spreuk zegt het volgende:
**NACH DEN SIEBENSCHLÄFFERN RICHTEN SICH,
SIEBEN TAGE UND SIEBEN WOCHEN.**

En voor ik nog een spreuk over de Zevenslapers geef, wijs ik er nog even op dat de volkskalender nu zegt dat de lelie rond deze periode in bloei zou moeten staan.

Maar hier nog die beloofde spreuk:
**REGENT HET OP ZEVENSLAPERSDAG,
DAN GEEFT DAT ZEVEN WEKEN REGENSLAG,
VOOR AL WIE DAT GELOVEN MAG.**

SUDOKU

3		4		1		9		
					7			1
1				9				4
2	8		1	5				
5	4						1	9
				4	9		2	8
4				3				6
9			8					
		3		6		7		2

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



	9					1		
				1		5		9
7			6	8		4		
	8				7			6
		2		6		8		
3			4					2
		3		7	6			5
5		9		3				
		1						8

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

