

9 JULI 2017 – VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN A-JAAR

— Luc DEVISSCHER —

Tussen God en mens

EVANGELIE • Tijdens zijn ronde van Galilea vangt Jezus met zijn boodschap over het koninkrijk van de hemel almaar vaker bot. Echte bekering blijft uit, vooral in de steden. Voor Jezus zijn de Galileese steden als heidens gebied. Hij scheert ze over één kam met het land van Sodom. Sterker nog, voor Sodom zal het op de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor de Galileese steden (zie Matteüs 11, 20-24). Desondanks dat heeft Jezus er twaalf volgelingen gevonden. Eenvoudige lieden met uiteenlopende achtergronden en overtuigingen. Een bont allegaartje. Het zijn vissers en boeren afkomstig van het platteland of uit de kleinere dorpen. Eén van hen is een tollenaar. Allemaal laten ze veel achter om Jezus te volgen. Geraakt door de boodschap van het koninkrijk hopen ze wellicht op een betere (nabije) toekomst. Hoe bescheiden ook, Jezus is dankbaar voor hun aanhang. In hen heeft Hij een groep mensen gevonden die toegankelijk zijn voor de 'openbaringen' van zijn Vader. Er is een doorbraak tussen de hemel en de aarde.

In een gebed prijst Jezus zijn Vader. Hij is blij dat de Vader het zo geschikt heeft dat zijn plannen met het koninkrijk worden bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Zij staan er meer voor open dan de zelfvoldane intellectuele elite van de Galileese steden. De Allerhoogste richt zijn hemelse blik allereerst op de allerlaagsten. Deze politiek van openbaring is voor Jezus een schot in de roos.

De Vader en de Zoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Zoon bekleedt een cruciaal en evenredig aandeel in het bemiddelingsproces tussen hemel en aarde. De Zoon heeft alles van de Vader in handen. Hij heeft volmacht. Zijn zending is het zijn kennis over de Heer van hemel en aarde te delen met anderen. Of anders gezegd, de mensen vertrouwd te maken met God.

Jezus nodigt iedereen uit die op zoek is naar rust voor de ziel. Om het netwerk tussen hemel en aarde niet te overbelasten, kiest Hij voor barmhartigheid en eenvoud. De vreugde van het evangelie is een dragelijk aanbod. Het juk heeft een aangepaste vorm, de last is licht. Wie bij de Zoon in de leer komt, zal echt van geluk mogen spreken.

De sleutel van de hemel komt toe aan eenvoudigen. Ze zijn als kinderen. Een kind kan nog afstand nemen van zichzelf. Zoals ons kleinkind Milo. Hij hoort zichzelf door anderen nooit genoemd worden in de ik-vorm: „Heeft Milo honger? Is Milo moe? Is Milo boos?” Wanneer hij leert spreken, zal hij dat aanvankelijk nabootsen: „Milo heeft honger! Milo is moe! Milo is boos!” Geen 'ik', maar 'Milo', zoals anderen het hem voorzegden.

Met een groeiende zelfbewustzijn neemt ook de ik-gerichtheid toe: „Ik heb honger! Ik ben moe! Ik ben boos!” Met dat zelfbesef is uiteraard niets mis. Het is de noodzakelijke stap naar volwassenheid. Helaas verwordt ze soms tot eigengerechtigheid, zoals in de Galileese steden.

Het onbevangen besef van een kind sluit naadloos aan bij de goede boodschap van het koninkrijk. Later zal Jezus ten overstaan van zijn leerlingen benadrukken dat de grootste in het koninkrijk van de hemel diegene is die zich klein maakt als een kind (zie Matteüs 18, 4). Als we eenmaal groot zijn, blijft het nodig van ons voetstuk af te komen. Groot zijn in het kleine. Met een gerichtheid op de andere, zoals de Vader met de Zoon. En de Zoon met ons. Dat is ons ware geluk. Prijs de Vader!

EERSTE LEZING • „De koning komt!” Als jonge vrouw stond mijn moeder vol verwachting uit te kijken naar zijn komst. Het was net na de Tweede Wereldoorlog. Leopold III zou zijn opwachting maken in Gent. Toen ze in de open wagen een man in officierenkostuum zag voorbijrijden, was ze ontgoocheld. Is de koning maar dat? Een mens zoals wij?

De koning naar wie de profeet Zacharias uitkijkt, is anders. Hij is ootmoedig. Hij rijdt voorbij op een ezelsveulen. Toch is Hij de redder van de wereld. Waarom? Omdat het Hem te doen is om vrede. Hij is niet een mens zoals wij. Of wel?

LEZING UIT PAULUS • De Geest is de motor van ons bestaan. Daarzonder zijn we niet van Christus. We hebben geen kracht van leven. Als de Geest van Christus in ons woont, zullen we ons niet langer willen laten leiden door onze eigen zelfvoldaanheid. De Geest is de uitweg.

EERSTE LEZING

ZACHARIAS 9, 9-10

Zo spreekt de Heer:

„Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Ik vaag de strijdswagens weg uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der aarde.”

TWEDE LEZING

BRIEF AAN DE ROMEINEN 8, 9.11-13

Broeders en zusters,

Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.

Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.

EVANGELIE

MATTEÛS 11, 25-30

In die tijd sprak Jezus:

„Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”

„Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Schriftlezingen

© Katholieke Bijbelstichting

Breda, www.rkbijbel.nl

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

LEZINGEN DOOR DE WEEK | Maandag 10 juli: Genesis 28, 10-22a en Matteüs 9, 18-26 • Dinsdag 11 juli: Spreuken 2, 1-9 en Matteüs 19, 27-29 • Woensdag 12 juli: Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a en Matteüs 10, 1-7 • Donderdag 13 juli: Genesis 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5 en Matteüs 10, 1-7 • Vrijdag 14 juli: Genesis 46, 1-7.28-30 en Matteüs 10, 16-23 • Zaterdag 15 juli: Genesis 49,

29-33; 50, 15-26 en Matteüs 10, 24-33 • Zondag 16 juli (Vijftiende zondag door het jaar) Jesaja 55, 10-11 – Brief aan de Romeinen 8, 18-23 – Matteüs 13, 1-23.
EUCHARISTIE OP RADIO | 9 juli, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit de Sint-Vincentiuskerk in Eeklo.

EUCHARISTIE OP TV | 9 juli, 10.30 uur, KRO via NPO 2: vanuit de Nicolaaskerk in Baarn, in de provincie Utrecht.