

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

## Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
Diocesane redactie Aartsbisdom  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Sien Wevers, 011 23 08 80  
sien.wevers@kerknet.be  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit **KERK & leven**  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER: Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## SLAK

## Hedwig VAN PETEGHEM

Toen ik gisteravond laat nog even ging wandelde, kruiste ik de weg van een slak. Of dergelijke vieze beesten ook tot Gods schepping behoren, daar twijfel ik aan. Zinloos was ze alvast niet, want haar slakken-gang riep bij mij allerlei gedachten op. Waarheen leidt de weg? Hoelang zal ze erover doen? Moet ook zij verantwoording afleggen als ze te laat komt? Wat is haar eigenlijke doel? En zo werd de slak bijna automatisch in mijn berekenend denkpatroon geduwd. Als op al mijn vragen geen antwoord zou zijn, wat had dat weekdier dan nog te betekenen?

Ik heb soms de indruk dat we wat mensen betreft ook wel eens de neiging vertonen om ze in een bepaalde vorm te gieten: anonieme mensen, maar ook zij die met en naast ons leven. Als ze niet op onze maat gesneden zijn, passen ze moeilijker in ons kraam. Door zo naar die slak te kijken, stelde ik me de vraag hoe veel aanhangers de wet der traagheid telt. Kinderen moeten vaak lopen als ze in gezelschap van hun ouders zijn. Met beginners moeten we veel geduld hebben. En wie zorg draagt voor zieken en bejaarden zal volgens een ander ritme moeten leven. Zo zijn er nog talloze voorbeelden, maar één wil ik er nog zeker aan toe-

voegen. Genieten en groeien kan slechts traag en wie die wet forceert, krijgt er een dosis pijn bij. Trage mensen zijn vaak – niet altijd – zin-volle mensen, omdat ze tijd hebben om vol te stromen. En wie mee kan proeven en delen van deze tijd, mag zich zalig prijzen. Of houden we het liever bij een turboslak?

Hoe hard het ook klinkt, wanneer alles moet vooruitgaan en opbrengen, is er voor geloof en liefde geen plaats. Daarvan zien we momenteel voldoende bewijzen. Ook het omgekeerde kunnen we zien: de vruchten van de traagheid, op voorwaarde dat we langzaam leren kijken, te beginnen bij het volgen van een slak.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.



## Zondagsgebed

## Bij de 24ste zondag door het jaar

God, Gij zijt mijn herder,  
opdat ik herder zijn zal  
voor mijn broeder, zuster.

Ik word door U behoed,  
opdat ik behoedzaam worden zal  
voor elke vorm van leven.

Gij leidt mij naar uw weide,  
uw overvloed van leven,  
opdat ik zelf gevoed  
zal voeden allen die  
op mijn levenspad verschijnen.

Gij geeft mij levend water,  
opdat ik de gelukdorst  
van mensen lessen kan.

Gij zijt mij in alles  
wat ik beleef nabij,  
opdat ik nabij kan zijn  
aan mijn even-naasten.

Jos Van de Schoor

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het jaar is nu zo ver gevorderd dat je in de natuur veel spinnen zal aantreffen. Vroeger waren die spinnen belangrijk omdat ze een hulpmiddel waren om de kwaliteit van de volgende winter te voorspellen:

**KRUIPEN OP DE HEIDE VEEL SPINNEN,  
DAN KAN EEN RUWE WINTER BEGINNEN.**

Een voor de hand liggende waarheid is dan ook:

**VELE SPINNEN OP DE HEIDE,  
DOEN DE ZOMER UITGELEIDE.**

Wanneer ik de specifieke hoofdstukjes in mijn volkskalender opensla, dan merk ik onder de hoofding "insecten" nogal wat spreuken omtrent die spinnen. Een zeer mooie is deze:

**MAAKT DE SPIN IN 'T WEB EEN SCHEUR,  
DAN STAAT STORMWIND VOOR DE DEUR.**

Dat is een intelligente houding van de spin. Dat beestje zou inderdaad aanvoelen dat er op korte termijn hevige wind zou volgen. En om te voorkomen dat die wind het web zou stukbreken, maakt de spin daarin alvast maar een overlangse scheur, zodat de wind niet al te veel brokken zou maken. Nadien moet de spin gewoon die overlangse opening weer aan elkaar rijgen, wat heel wat makkelijker is en bovendien minder tijdrovend dan een heel nieuw web te maken.

Nog een spinnenspreuk is de volgende:

**ZIET GIJ HOE MET LANGE DRADEN  
SPINNEN AAN HET WEVEN ZIJN?**

**GA GERUST BIJ HEN TE RADE:**

**'T ZAL VANDAAG SCHOON WEEKE ZIJN.**

Hetzelfde, maar dan anders geformuleerd:

**WANNEER DE SPINNEN VLIJTIG BUITEN WEVEN,  
ZULLEN WE ZEKER MOOI WEER BELEVEN.**

## SUDOKU

9			5	4	7		3
			6		5	4	
						8	6
1			8	7	6		
		2				4	
			4	2	9		7
5	4						
	3	6			5		
7		8	3	2			4

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



	3	1					
	7	4					3
6			3	5			4
			4			6	7
9			5		6		4
	1	6			8		
2	4			7	1		9
	6					7	1
					5		6

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

