

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parchiebladen@kerknet.be

## REDACTIE

**Algemene redactie**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be  
**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Sien Wevers, 011 23 08 80  
sien.wevers@kerknet.be  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie

## COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en  
beeldmateriaal uit **KERK & Leven**  
zijn auteursrechtelijk beschermd.  
Zonder toestemming van de  
uitgever mogen ze op geen enkele  
wijze worden verspreid. De uitgever  
is niet verantwoordelijk voor  
de inhoud van de advertenties.  
Lezersbrieven moeten naam en  
adres vermelden. De redactie  
behoudt zich het recht teksten in te  
korten of te weigeren.

**KERK & Leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE  
UITGEVER:** Olivier Lins

## OPKIKKERTJES

## TEGEN ZIJN VERLIES KUNNEN

## Hedwig VAN PETEGHEM

Waar kinderen zijn, daar wordt  
gespeeld. Het spel maakt zelfs  
het grootste deel van hun dagen  
uit. De olympische gedachte dat  
meedoen belangrijker is dan win-  
nen, is nog niet helemaal gerijpt.  
De spanning wordt opgebouwd  
door de nuchtere tegenstelling  
tussen verliezen en winnen. Het  
is het een of het ander. Er wordt  
veel moeite gedaan om niet op  
de tweede rij te komen. Op die  
manier is een spel misschien wel  
het beste oefenterrein om het  
leven te leren. Moeite doen om  
vooruit te geraken, inzicht krij-  
gen in de regels, leren rekening  
houden met anderen, en ga zo  
maar door – allemaal vaardig-

heden die later van pas kunnen  
komen.

Leren winnen lijkt het belang-  
rijkste te zijn, maar leren ver-  
liezen hoort er automatisch bij.  
Dagelijks merk je het, hoe men-  
sen vals spelen en de regels aan-  
passen, in het groot en in het  
klein, om toch maar geen slechte  
partij te maken. Gelukkig kun-  
nen we er bij kinderen nog om  
lachen. Wie toch tegen zijn ver-  
lies kan, krijgt de eretitel 'sportief'  
toegekend. Verliezen is dan  
toch een kunst.

Ik moest eraan denken toen  
ik op een herfstige dag bij een  
hevige windstoot een vlag bla-  
deren naar beneden zag regenen.  
Sportief toch, hoe die bomen

bereid zijn hun bladeren te ver-  
liezen. Alhoewel, ik kan me best  
voorstellen dat het niet zo mak-  
kelijk is. Wat je twee seizoenen  
lang hebt opgebouwd, zomaar  
moeten loslaten. Toch laten de  
bomen gewillig los, al was het  
maar met het perspectief van de  
komende winter en met de hoop  
op een nieuwe lente.

Ik moest er ook aan denken  
toen ik hoorde hoe veel mensen  
dagelijks een geliefde persoon  
verliezen, jong of oud. Je hebt  
geen keuze dan en je moet wel  
tegen het verlies kunnen.

Wie zo de herfst in zijn leven  
binnen krijgt, moet zeker 'een  
seizoen' de tijd krijgen om ver-  
drietig te zijn. En ondertussen

mogen medemensen stil nabij  
zijn als een beschermvliez tegen  
verlies. Maar ze hebben ook het  
recht (en zelfs de zachte plicht)  
langzaam en voorzichtig het per-  
spectief te openen op een nieu-  
we lente. Je leven verliezen om  
het te vinden, zei ooit iemand.  
Makkelijker gezegd dan gedaan.

Dit cursiefje werd geplukt uit  
*Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen,  
2006). Het boek is inmiddels uit-  
verkocht bij de uitgever.

## Zondagsgebed

## Bij de 30ste zondag door het jaar

Stapje per stapje wil ik  
dichter bij U komen, mijn God.  
Ik neem mijn tijd,  
dat mag van U.

Het is niet dat U ver bent.  
Nee, ik ben het  
die nog te veel bagage meedraag.

Al stappend leer ik los te laten.  
Hoe meer ik dat doe,  
des te vrijer voel ik me.

Reeds voor ik bij U aankom,  
bevrijdt U me al.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2017*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascoli, Onze Lieve Vrouwekerk 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 22, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 202, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Viaspit, Viasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER  
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Centraal deze week staat de volkshelige Crispiaan, weerheilige maar  
meteen ook schutspatroon van de schoenlappers.

Eigenlijk was Crispijn van origine een geloofsprediker, maar om  
dichter bij de gewone mensen te staan, begon hij schoenen te maken  
en te herstellen. Bovendien deed hij dat gratis en daarmee had hij  
natuurlijk veel succes. Dat succes werd te groot in de ogen van de  
koning die zijn beulen opdracht gaf Crispijn bij de lurven te vatten  
en eens degelijk te martelen. Ik citeer: "Beulen folterden Crispijn  
om zijn geloof, pelden hem de nagels van handen en voeten met  
schoenlappers-els en sneden hem de huid van de rug in riemen,  
gooiden hem in het water en dompelden hem nadien in een ketel die  
was gevuld met gesmolten lood. Uiteindelijk werd hij onthoofd."  
Alsof dat laatste nog nodig was...

Ten gevolge van al die typische martelingen hebben onze voorouders  
Crispijn aangesteld tot patroon van de schoenmakers, maar ook van  
de zadelmakers en de leerlooiers.

Schoenmakers kregen het vroeger vaak te verduren en tot hun ergernis  
kregen ze ook heel wat spotnamen, zoals "lapperke", "harsklos" en  
"pekkendraad". En als vroeger de schoenmaker langs de deuren was  
gaan bedelen om herstelwerk, werd hij op straat vaak nageroepen met  
volgend versje:

**SCHOENBROS  
HARSKLOS  
VANDAAG GENAAID  
EN MORGEN LOS.**

## SUDOKU

				4				
7	5	9	2					1
		6	3		7	9		
9		3						
1	4	8		6	5			3
					8			1
		2	6		3	1		
	7				4	2	6	9
		1						

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**



		7						9
6	2				9			
9				5	1			
	7	9	8		6	1		
5								8
		3	5		9	4	7	
			2	4				5
				6			9	7
1						2		

Ontdek meer en andere puzzels in onze  
puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**

