

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

REDACTIE

Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 011 23 08 80
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie

COPYRIGHT

Alle teksten, foto's en
beeldmateriaal uit **KERK & leven**
zijn auteursrechtelijk beschermd.
Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele
wijze worden verspreid. De uitgever
is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie
behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER:** Olivier Lins

OPKIKKERTJES

ACHTER DE VUILNISKAR

Hedwig VAN PETEGHEM

Het was weer zover. Uitgerekend op het ogenblik dat ik dringend ergens moest zijn – en dus echt geen tijd te verliezen had – werd ik geblokkeerd door de vuilniskar. Even aan de kant gaan staan, zodat de lange file achter de vrachtwagen voorbij kon? Nee hoor, de twee vuilnismanen werkten voort alsof er geen vuiltje aan de lucht was, en geen enkele auto achter hen. Voortaan zouden ze in de verkeersinformatie op de radio moeten melden waar en wanneer de ophaaldiensten aan het werk zijn, dan zouden we daar rekening kunnen mee houden. Die en nog andere gedachten schoten door

mijn hoofd terwijl ik ongeduldig en met een slakkengangetje voort tufte.

En toen sprak de andere stem van mijn geweten: „Je moest je schamen. Die mensen doen toch gewoon hun werk. En zelfs meer dan gewoon.” Met een turbosnelheid maken ze de afvalcontainers leeg, huis na huis, appartement na appartement. Ik zou het niet volhouden. En daar dan nog die constante stank bij. Alle afval, alles wat we niet meer nodig hebben, te veel kochten of niet meer kunnen gebruiken, alles nemen ze wekelijks mee, zodanig dat wij er niet mee blijven zitten. Stel je maar eens voor dat ze een maand lang niet

zouden langskomen. We mogen blij zijn dat ze er zijn en de vijf minuten dat ze dan in de weg rijden nemen we er graag bij.

En samen met de slakkengang ontwikkelde zich volgende gedachtegang. Terwijl we onze dag keurig hebben gepland en hopen dat alles naar wens verloopt, spreken mensen je onverwachts aan. En niet voor een paar minuten, nee, voor meer dan een uur soms. Iemand die zijn hart moet luchten, iemand voor wie het allemaal teveel wordt. Terwijl we luisteren, geven we hen de kans hun vuilnisbak eens leeg te maken. Alle frustraties en verdriet en tegenslagen en verwensingen, alle afval moet er

eens uit. Zo kunnen ze ontladen en bevrijd weer op weg gaan. Hopelijk ben jij diegene bij wie ze terecht kunnen. Het schijnt dat je al dat negatieve het best kwijt kunt bij iemand die je heel graag ziet. Straf hè. Liefde is blij zijn dat ze haar verdriet aan jou vertelt.

Dit cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 32ste zondag door het jaar

God,
ik heb geen idee waar ik naartoe ga.
Ik zie de weg voor me niet,
ik kan niet met zekerheid weten waar die eindigt.
En mezelf ken ik ook niet
en het feit dat ik denk dat ik uw wil volg,
wil nog niet zeggen dat ik dat ook echt doe.
Maar ik geloof dat het verlangen U te behagen
U ook echt behaagt.
En ik hoop dat ik dat verlangen heb in alles dat ik doe.
En ik weet dat als ik dit doe,
U mij leidt langs het rechte pad,
hoewel ik er mogelijk niks van weet.
Daarom zal ik U altijd vertrouwen
alhoewel ik verloren en verdwaald lijk te zijn
en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn, want U bent altijd bij me
en U zult me nooit verlaten
om me helemaal alleen de gevaren te laten trotseren.

Thomas Merton

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2017*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascoli, Onze Lieve Vrouwehof 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdi Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hermeuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Wat onze moderne meteorologen ook mogen zeggen, ik weet dat de volksweerkunde voor nu zondag mooi weer voorspelt. Eind deze week moeten we inderdaad het Sint-Maartenszomerke krijgen: **AL MOET SINT-MERTEN EEN MANTELKE DRAGEN, HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN IN ZOMERSE DAGEN.**

Dat Sint-Maartenszomerke is nooit van lange adem en bovendien is de zonnearmte in deze tijd van het jaar al sterk afgezwakt. Nee, de naderende winter kunnen we niet meer tegenhouden, zegt trouwens ook deze spreuk:

**DE MISSE VAN SINT-MERTEN,
BRENGT ONS DE WINTER IN 'T HERTE.**

Je moet ook eens goed op het weer letten nu zondag, want: **IS 'T DONKERE LUCHT OP SINT-MARTIJN, DAN ZAL HET EEN ZACHT WINTER ZIJN; MAAR IS DIE DAG HET WEDER HELDER, DE VORST DRINGT DOOR IN MEEN'GE KELDER.**

En met die “vorst” wordt niet de koning bedoeld, als je dat maar weet.

Mocht het zondag nevelig zijn, dan zal de winter niet streng worden, zegt een spreuk:

**ALS 'T NEVELIG IS MET SINT-MARTIJN,
DAN ZAL DE WINTER ZACHT ZIJN.
MAAR HEEFT DE SINT EEN WITTE BAARD,
EEN STRENG SEIZOEN IS ONS BESPAARD.**

SUDOKU

2		4	8		1			6
		1		3	2			9
8	9					6		
	1	5				7	3	
		6					5	2
1			9	7		8		
7			2		5	4		3

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



6	7		5					
5				2	4	6		8
	3		4	5		8		6
			2		8			
9	5		6	7			2	
8	3	9	4					2
					6		9	1

Ontdek meer en andere puzzels in onze
puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR

