

Beeld/spraak

Frank BAHNMÜLLER / Erik GALLE

ANTWERPEN | „Mag ik uw code eens, mevrouw? Ja, het is God hier, u hebt nog het een en ander openstaan.” Daarvoor dient de digitale offerblok in de Mariakapel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gelukkig niet voor. De vrouw met de kaart is mee, kun je zeggen. De vrouw naast haar zet voor de gelegenheid haar wat-ze-nu-allemaal-toch-kunnen-gezicht op. Zelf zal ik het missen, het geluid van de vallende munten en het stiekem rekenen hoeveel erin werd gegoid.



Europa doen herleven

„Christenen zijn de ziel van de wereld. Ze zijn geroepen om Europa te doen herleven en een getuigen te geven.” Zo luidde de boodschap van paus Franciscus op het congres *Europa herdenken. Een christelijke bijdrage tot de toekomst van het Europese project* dat van 27 tot 29 oktober zo'n 250 Europese leiders en vertegenwoordigers van de politieke, kerkelijke, academische en maatschappelijke wereld bijeenbracht in Rome.

De kernvraag, zo meent de paus, is wat onze verantwoordelijkheid als christen inhoudt in een Europa dat almaar meer verdeeld is door een veelheid aan culturen en religies en waarin velen het christendom beschouwen als een irrelevant overblijfsel uit het verleden. Zijn antwoord is duidelijk: christenen kunnen Europa eraan herinneren dat het geen samenraapsel is van statistieken of instellingen, maar gemaakt is uit mensen. Statistieken zijn zielloos en herleiden de mens tot een abstract gegeven, zegt paus Franciscus. De reden is duidelijk: „Mensen hebben gezichten en dwingen ons

onze verantwoordelijkheid op te nemen. Cijfers daarentegen zijn zielloos en daarom een makkelijk alibi om niet betrokken te geraken, omdat ze ons niet raken in onze huid.” Een tweede belangrijke bijdrage van christenen bestaat erin Europa te helpen zijn gemeenschapszin te herontdekken. „Het gevoel te behoren tot een gemeenschap is het beste tegengif tegen de hedendaagse vormen van individualisme, die leiden tot een ontwortelde samenleving”, meent paus Franciscus. Hij besluit: „Personen en gemeenschap, dat zijn de fundamenten van het Europa dat wij als christenen willen en kunnen helpen bouwen. Bouwstenen zijn dialoog, inclusie, solidariteit, ontwikkeling en vrede.”

Vredeseilanden wordt Rikolto

Voortaan gaat Vredeseilanden door het leven als Rikolto, 'oogst' in het Esperanto. De nieuwe naam is een logisch gevolg van de veranderingen die de organisatie de voorbije jaren doormaakte van Belgische ngo tot internationale organisatie, zegt directeur Jan Wyckaert. Boven-

dien werd de naam Vredeseilanden enkel in ons land gebruikt. De nieuwe naam weerspiegelt volgens Wyckaert wat de organisatie beoogt: „Enerzijds ondersteunen we boeren om betere oogsten te hebben. Anderzijds oogsten we nieuwe ideeën om op een eerlijker manier zaken te doen in de voedingssector.” Het bekende figuurtje met gespreide armen blijft echter centraal staan in het logo van Rikolto. In het campagneweekend van 12, 13 en 14 januari verkopen duizenden vrijwilligers opnieuw de bekende sleutelhangers en balpennen.

Pleidooi voor verzoening

De Spaanse bisschoppen zijn bezorgd over de politieke escalatie in Catalonië en ze verdedigen het herstellen van de orde door Madrid. Kardinaal Carlos Osoro Sierra, aartsbisschop van Madrid, roept op geen muren te bouwen, maar verzoening na te streven. De aartsbisschop van Barcelona, kardinaal Juan José Omella, bidt God om hulp om de confrontatie te voorkomen en te werken aan een vreedzame toekomst. (IVH)

Advertentie

Nergens zo goed als thuis



Ontvang uw gratis informatiepakket

Makkelijk en veilig de trap op met een thyssenkrupp traplift

- Duitse degelijkheid en 60 jaar ervaring van de marktleider
- Een traplift op maat, met installatie aan muur- of leuningzijde
- Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/7

Wil u de voordelen van de lift zelf uitproberen? We organiseren graag een 'testrit' bij een klant in uw buurt.

engineering.tomorrow.together.

Bel gratis

0800 26 427

www.tk-traplift.be



thyssenkrupp