

Beeld/spraak

Kristof GHYSELINCK / Jozefien VAN HUFFEL

LAARNE | Jezus lijkt een mediatraining achter de rug te hebben. Zonder schroom kijkt Hij recht in de lens. Eigenlijk doet Hij wat Hij altijd doet: contact zoeken met wie naar Hem kijkt. Is hier Uber aan het werk of een of andere taxidienst? Verre van. Hier wordt een familiebezoek georganiseerd. Jezus wil zijn moeder bezoeken in Lourdes en is van plan er te blijven. De schilder Etienne Moentjes – ook in het rood – neemt afscheid en de chauffeur van dienst is al even geconcentreerd.



Richtlijnen voor priesters met kinderen

De Pauselijke Commissie voor Kinderbescherming krijgt de opdracht richtlijnen uit te werken inzake de omgang van priesters met hun kinderen. Dat blijkt uit een brief aan Coping International, een zelfhulpgroep voor kinderen van priesters die twee jaar geleden werd opgericht door de Ier Vincent Doyle. Die kwam pas na het overlijden van zijn moeder in 2011 te weten dat zijn vader een priester was. Coping International werd overspoeld door reacties, wat deze zomer leidde tot richtlijnen ter zake vanwege de Ierse bisschoppenconferentie. Daarin luidt het: „Wanneer een priester vader wordt, moet het welzijn van zijn kind zijn eerste bekommernis zijn. De priester-vader moet op persoonlijk, wettelijk, moreel en financieel vlak zijn verantwoordelijkheid voor het kind opnemen en de moeder betrekken bij elke beslissing.” De commissie zal nagaan in welke mate de Ierse richtlijnen model kunnen staan voor de wereldkerk. Commissielid Bill Kilgallon verdui-

delijkt: „Vaak werden de rechten van kinderen van priesters met voeten getreden. Nu hebben we een unieke kans om de Kerk ten goede te veranderen.” Dat paus Franciscus meer transparantie wil en schoon schip wil maken met fouten uit het verleden, is al langer bekend. Bovendien moet het Vaticaan opheldering geven omtrent kinderen van priesters aan het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Tot slot kwam de kwestie de voorbije zomer in de aandacht in de Verenigde Staten. Michael Rezendes, verslaggever van de krant *The Boston Globe* en bekend van de bioscoopfilm *Spotlight* uit 2015 over seksueel misbruik in de Kerk, had een nieuw rapport klaar, ditmaal over kinderen van priesters. Hij boog zich over de kwestie nadat hij op de website van Coping International was gestuit. „De situatie lijkt sterk op die in gevallen van seksueel misbruik”, stelde Rezendes vast. „Telkens een schandaal opduikt, behandelt de Kerk het als iets uitzonderlijks terwijl het eigenlijk iets systematisch betreft. Vaak is de eerste reactie van de betrokken priester en de Kerk er namelijk een van ontkenning en toedekking.” Heel

wat kinderen weten zelfs niet dat hun vader priester is. Kardinaal Seán O'Malley, aartsbisschop van Boston, reageerde prompt: „Als een priester een kind verwekt, is hij moreel verplicht uit het ambt te stappen en te zorgen voor de moeder en zijn kind. Op dat moment is hun welzijn zijn hoogste prioriteit.”

Opnieuw vrouwen in Romeinse curie

Paus Franciscus benoemde de Italiaanse leken Gabriella Gambino (49) en Linda Ghisoni (52) tot ondersecretarissen van het Dicasterie voor Leven, Gezin en het Leven, dat zo'n anderhalf jaar geleden werd opgericht. Dat ligt in de lijn van zijn wens meer vrouwen te benoemen op verantwoordelijke posities in de curie, ook al is het dan nog niet aan het hoofd van een dicasterie. Docente ethiek Gabriella Gambino wordt ondersecretaris van het departement leven, kerkrechter aan de diocesane rechtbank in Rome Linda Ghisoni wordt ondersecretaris van het departement leken. (rvh)

Advertentie

Hopeloos hoopvol

John Caputo

In 'Hopeloos hoopvol' (Nederlandse vertaling van *Hoping against hope*) beschrijft John D. Caputo (1940) zijn spirituele reis van het katholieke jongetje in de jaren vijftig dat graag naar de sterren staarde, tot de postmoderne filosoof 'na de dood van God' die ondanks alles blijft hopen op het koninkrijk van God.



260 blz. • 22,50 euro

bestellingen@halex.be
www.halewijn.info

Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03/210 08 11
bestellingen@halex.be • www.halewijn.info

De boeken zijn ook te koop in de liturgische centra en boekhandels.



Blijf op de hoogte!
facebook.com/uitgeverijhalewijn
www.halewijn.info